

## **Van Binnenuit**

**aanbod van bibliotheek en kerken  
Voorjaar 2013**

**Naar buiten om de ander te ontmoeten  
Naar binnen om jezelf te ontmoeten  
Samen worden we wijzer en lichter  
Van binnenuit je leven beleven  
Je geloven beleven**

**V  
a  
n  
B  
i  
n  
n  
e  
u  
i  
t**



## Inhoudsopgave

<b>LEZINGENCYCLUS in samenwerking met de bibliotheek: Stilte</b>	-3-
Rick Timmermans: Stilte in de Benedictijnse traditie	-3-
Jeroen Hommes: Stilte van binnenuit op de pelgrimsweg naar Santiago	-3-
<b>FILM OVER DE STILTE – overdag</b>	-4-
<b>LEZING IN DE MAAND VAN DE FILOSOFIE – overdag</b>	-4-
Bob Lanswyer: Nadenken over ouder worden	-4-
<b>KINDERCATECHESE</b>	-5-
Kindercatechese Nieuwe Kerk	-5-
Kindercatechese Oude Kerk	-5-
<b>ROND BOEKEN EN THEMA'S</b>	-5-
Boekbespreking: The road less travelled. Leren leven vanuit liefde	-5-
Open Cirkel: Contact- en inspiratiegroep voor 50-67-jarigen	-5-
Boekbespreking: Tot in onze diepste diepten. Het evangelie ter harte nemen	-6-
Voor wie het druk heeft - voor mensen van 57 jaar en jonger	-6-
Literatuurgroep	-7-
<b>VOOR OUDEREN</b>	-7-
Vrijdagmorgengesprek voor ouderen – <b>overdag</b>	-7-
Bespiegelingen over de ouderdom door en met Bob Lanswyer - <b>overdag</b>	-7-
<b>RONDOM VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN</b>	-7-
De Johannes Passion van J.S. Bach in een zeer bijzondere film - <b>overdag</b>	-7-
Sobere maaltijden in de veertigdagentijd	-8-
Ds. Marja van den Beld: Vierde Jezus Pesach of Pasen? Over Jezus en het Paasfeest	-8-
<b>AFSCHIED EN ROUW</b>	-8-
Bijeenkomsten voor rouwenden – <b>overdag</b>	-8-
<b>GEBED EN CHRISTELIJKE MEDITATIE</b>	-9-
Maandelijks Taizé-viering	-9-
Meditatieve gespreksgroep – <b>overdag</b>	-9-
Meditatiegroep B voor geoefenden	-10-
Meditatiegroep C voor beginners	-10-
<b>WIE IS WIE?</b>	-11-

Omdat niet iedereen 's avonds graag weggaat, zijn er ook een aantal activiteiten die overdag plaatsvinden.

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.

## LEZINGENCYCLUS: STILTE

Tot aan de zomer van 2013 zullen de gezamenlijke lezingen van bibliotheek, protestantse gemeente en rooms-katholieke kerk gewijd zijn aan Stille. Een uitdagend onderwerp in een tijd waar bijna iedereen met onrust en drukte wordt geconfronteerd. Door middel van deze lezingen wordt hierop ingegaan. Ook de lezing in de maand van de filosofie - april - zal deze keer in samenwerking met de bibliotheek plaatsvinden.

### **Lezing in de maand van de spiritualiteit** **Rick Timmermans: Stille in de Benedictijnse traditie** *Een samenwerking van bibliotheek en kerken*

Journalist Rick Timmermans debuteerde met het boek 'Hunkeren naar rust - pelgrimeren door de Regel van Benedictus'. In november 2012 verscheen zijn boek 'Bid, luister, leef - Dichter bij God'. Tijdens deze avond zal hij ingaan op het zoeken naar stille in een drukke en chaotische maatschappij. Hij zal in het bijzonder laten zien hoe de aanwijzingen van Benedictus daarbij behulpzaam kunnen zijn. Benedictus van Nursia (480 - 547) stichtte de orde der Benedictijnen en wordt algemeen beschouwd als de vader van het kloosterleven in het Westen. Rick Timmermans zal duidelijk maken hoe een gelovige uit de zesde eeuw ons kan leiden naar een leven met stille.



<b>Wanneer:</b>	Dinsdagavond 29 januari van 20.00 tot 22.00 uur.
<b>Waar:</b>	Openbare Bibliotheek, Generaal Eisenhowerplein 101.
<b>Door wie:</b>	Rick Timmermans. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	€ 7,- inclusief consumptie.
<b>Opgave:</b>	Kaarten zijn te koop bij de bibliotheek en via de website <a href="http://www.bibliotheekaandevliet.nl">www.bibliotheekaandevliet.nl</a> Ook bij de zaal, zolang de voorraad strekt.

### **Jeroen Hommes: Stille van binnenuit op de pelgrimsweg naar Santiago** *Een samenwerking van bibliotheek en kerken*



Jeroen Hommes zal spreken over de stille tijdens de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Volgens de legende zou zich in deze noordwestelijke Spaanse stad het graf van de apostel Jakobus bevinden. Door de eeuwen heen trokken christenen vanuit heel Europa - veelal te voet - naar Santiago. Juist in onze tijd maken velen - gelovig en niet-gelovig - deze tocht weer. Op zoek naar wat...? Bij deze lezing zal het gaan over de innerlijke beleving van deze inmiddels beroemde pelgrimage. Want het gaat bij deze tocht niet alleen over de voeten en over snurkende medepelgrims. En over 6 à 10 weken onderweg zijn en over € 30,- per persoon per dag. Voor wie dat wil kan het ook over iets anders gaan. Over de stille die je zou kunnen omschrijven als openheid: voor contact met onszelf, de ander en, voor wie geluk heeft, met God. Want ook de stille heeft vele gezichten.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagavond 7 maart van 20.00 tot 22.00 uur.
<b>Waar:</b>	Lucaszaal van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.
<b>Door wie:</b>	Jeroen Hommes. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	€ 7,- inclusief consumptie.
<b>Opgave:</b>	Kaarten zijn te koop bij de bibliotheek en via de website <a href="http://www.bibliotheekaandevliet.nl">www.bibliotheekaandevliet.nl</a> Ook bij de zaal, zolang de voorraad strekt.

## FILM OVER DE STILTE

### Documentaire: The big silence

In deze documentaire worden vijf mensen door een abt in Wales uitgenodigd om acht dagen de stilte in te gaan in zijn abdij. Ze zijn niet gelovig of slechts een beetje. Aanvankelijk hebben zij moeite met de stilte. Maar na een paar dagen gaat de stilte werken en gebeurt er veel met hen. De hele documentaire bestaat uit drie delen van één uur. Hiervan zullen twee delen worden vertoond. Het eerste deel gaat over hun verblijf in stilte; het tweede deel omvat de gesprekken na hun verblijf als ze enkele maanden terug zijn in hun dagelijkse leven. Wilt u de stilte beleven in plaats van er (alleen) over praten? Kom dan naar deze film.

<b>Wanneer:</b>	Woensdagmiddag 24 april van 14.30 tot 17.00 uur.
<b>Waar:</b>	Lucaszaal van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.
<b>Door wie:</b>	Ingrid van der Aart. Zie: 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	€ 2,50.
<b>Inlichtingen</b>	
<b>en opgave:</b>	Ingrid van der Aart, e-mail: <a href="mailto:ivdaart@versatel.nl">ivdaart@versatel.nl</a> of tel.: 39 92 416.

## LEZING IN DE MAAND VAN DE FILOSOFIE

### Bob Lanswyer: Nadenken over ouder worden

*Een samenwerking van bibliotheek en kerken*

“Oud worden is alsof je een berg bestijgt. Hoe hoger je komt, hoe meer energie je hebt verbruikt, maar des te meer overzicht je hebt”. Met de inhoud van dit citaat van Ingmar Bergmann zullen de meeste mensen die wat ouder worden al wel ervaring hebben, maar er is meer. In de loop der tijd hebben veel filosofen zich gebogen over de verschillende levensfasen van de mens. Hun meningen lopen sterk uiteen, maar bieden ook aanknopingspunten om tot eigen nieuwe inzichten te komen. Enerzijds zal de mening van de filosoof veel overeenkomsten vertonen met uw gedachten en gevoelens, anderzijds hoeft dat niet het geval te zijn. Dit is nu juist het interessante van de bijeenkomst. Na een korte inleiding worden teksten van Plato, Schopenhauer en Heschel toegelicht en vervolgens besproken. Een lezing voor wie oud is of zich realiseert het ooit te worden.



<b>Wanneer:</b>	Donderdagmiddag 11 april van 14.00 tot 16.00 uur.
<b>Waar:</b>	Openbare Bibliotheek, Generaal Eisenhowerplein 101.
<b>Door wie:</b>	Bob Lanswyer. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	€ 7,- inclusief consumptie.
<b>Opgave:</b>	Kaarten zijn te koop bij de bibliotheek en via de website <a href="http://www.bibliotheekaandevliet.nl">www.bibliotheekaandevliet.nl</a> Ook bij de zaal, zolang de voorraad strekt.

Omdat niet iedereen 's avonds graag weggaat, zijn er ook een aantal activiteiten die overdag plaatsvinden.

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.

## KINDERCATECHESE

### **Kindercatechese Nieuwe Kerk**

In maart 2013 begint de kindercatechese weer voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In het afgelopen najaar hebben we gesproken over reizen, voornamelijk reizen in het Oude Testament. Dit keer gaan we luisteren naar de reizen in het Nieuwe Testament, natuurlijk maken we ook knutselwerkjes. Er zal ook aandacht worden besteed aan de viering van Witte donderdag op 28 maart. De kinderen mogen, als zij dat willen, meewerken aan deze viering. Uw kind is van harte welkom en mag een vriendje of vriendinnetje meebrengen.

<b>Wanneer:</b>	Vrijdagen 1, 8, 15 en 22 maart en woensdag 27 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Vanaf 15.30 uur is de deur open.
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Florence Kuipers. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Florence Kuipers, e-mail: fkuipers@ziggo.nl of tel.: 21 59 349.

### **Kindercatechese Oude Kerk**

Een catechese over de betekenis van het Paasfeest. Deze is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Met verhalen en speelse werkvormen proberen we de kinderen iets te laten zien van dit belangrijkste feest van het christendom.

<b>Wanneer:</b>	Maandagmiddagen 11, 18 en 25 maart van 15.30 tot 17.00 uur.
<b>Waar:</b>	Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.
<b>Door wie:</b>	Ds. Arjen Cuperus en Wilma Mullaart. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Ds. Arjen Cuperus, e-mail: arjencuperus@hetnet.nl of tel.: 39 95 556 of Wilma Mullaart, e-mail: wilmamullaart@kpnmail.nl.

## ROND BOEKEN EN THEMA'S

### **Boekbespreking: The road less travelled. Leren leven vanuit liefde**

Psychiater Scott Peck wijst ons in dit boek een weg naar persoonlijke en spirituele groei. Als we werkelijk vanuit liefde willen leven, dan is het nodig om onze problemen onder ogen te zien. En het is belangrijk te leren accepteren dat ook lijden deel uitmaakt van het menselijk bestaan. Dan kunnen we op een innerlijke weg terechtkomen die steeds meer in de richting van de liefde gaat. Er is een mogelijkheid het boek van tevoren in te zien.

<b>Wanneer:</b>	Woensdagavonden 23 en 30 januari en 6 februari van 20.00 tot 21.30 uur.
<b>Waar:</b>	Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.
<b>Door wie:</b>	Ds. Arjen Cuperus. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	Het boek 'The road less travelled' van Scott M. Peck kost € 9,99. ISBN 10 0099727404.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Ds. Arjen Cuperus, e-mail: arjencuperus@hetnet.nl of tel.: 39 95 556.

### **Open Cirkel: Contact- en inspiratiegroep voor 50-67-jarigen**



De 'Open Cirkel' wil werken aan een verlevendiging van de geloofsgemeenschap voor mensen in deze leeftijdsgroep. Via gesprekken en gezellige ontmoetingen hopen we met elkaar te ervaren dat 'de kerk' wel degelijk leuk en inspirerend kan zijn. De 'Open Cirkel' staat voor bijeenkomsten waar iedereen welkom is. Je mag komen wanneer het je uitkomt, wanneer het je boeiend lijkt. Je bent tot niets verplicht. Als je liever geen kerkdiensten bezoekt, maar wel graag met geloven en alles wat daarmee kan samenhangen, bezig wilt zijn, ben je ook van harte welkom. De onderwerpen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Zo hebben wij onder andere afgesproken dat Marianne Hoeboer- van der Sluis en Anneke van der Werf- Verbraak op 12 februari zullen spreken over de spiritualiteit van Ignatius. Deze stichter van de orde der Jezuïeten kan tot op vandaag velen - rooms-katholiek en protestant - helpen om meer in evenwicht te komen.

<b>Wanneer/ waar:</b>	De bijeenkomsten zijn altijd op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. 15 januari in het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33, 12 februari in de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67, 5 maart in het Kruispunt, 2 april in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3, 21 mei in het Kruispunt.
<b>Door wie:</b>	Met elkaar. Coördinatie ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 11
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

### **Boekbespreking: Tot in onze diepste diepten. Het evangelie ter harte nemen**

Oud-rechter Simone Pacot wijst in dit boek op een christelijke manier om met schaamte, lijden, kwetsuren en haat om te gaan. Ze laat ons op een concrete manier zien hoe de genade van God mensen in alle dimensies tot nieuw leven kan wekken. Zelfs die delen die in het verleden zwaar werden gekwetst. Door de behandeling van verschillende bijbelteksten brengt ze ons hiermee in contact.

<b>Wanneer:</b>	Woensdagavonden 6, 13 en 20 maart van 20.00 tot 21.30 uur.
<b>Waar:</b>	Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.
<b>Door wie:</b>	Ds. Arjen Cuperus. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	Het boek 'Tot in onze diepste diepten' van Simone Pacot kost € 22,50. ISBN 9789076671420.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Ds. Arjen Cuperus, e-mail: arjencuperus@hetnet.nl of tel.: 39 95 556.

### **Voor wie het druk heeft - voor mensen van 57 jaar en jonger**

Velen vinden in het drukke leven nauwelijks tijd om bij de belangrijke vragen stil te staan. Tegelijk is er vaak het verlangen om geestelijk gevoed te worden. In het voorjaar van 2012 heeft de groep *Druk Druk Druk* een start gemaakt. Het bevat ons goed om met behulp van een boek na te denken over de vragen van het leven, over God en geloof, over de bron die het leven verfrist. Het eerste boek dat we gebruikt hebben is: 'Catechismus van de compassie (2010)'. Het tweede boek, waar we nu mee werken is: 'De persoonlijke God' van Peter Henk Steenhuis. In het voorjaar van 2013 gaan we door, maar welk boek we dan gebruiken, is nog niet bekend. We zijn geen vaste groep, dus als bovenstaande je aanspreekt, ben je uitgenodigd om met ons de tijd te nemen voor de vragen van geloof en leven, juist als je het daar eigenlijk te druk voor hebt.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagavonden 17 januari, 7 en 28 februari, 21 maart, 11 april en 2 mei van 20.00 tot 22.00 uur
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Voor wie:</b>	Iedereen van 57 jaar en jonger.
<b>Literatuur:</b>	Wordt nog bekendgemaakt. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Sity Smedinga.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Sity Smedinga, e-mail: s.smedinga@kpnplanet.nl of tel.: 39 67 922.

Omdat niet iedereen 's avonds graag weggaat, worden er ook een aantal activiteiten overdag gehouden.

## Literatuurgroep

De literatuurgroep, die al enkele jaren draait, zit momenteel vol. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Elly Herbschleb-Voogt. E-mail is [eherbie@ziggo.nl](mailto:eherbie@ziggo.nl) of tel.: 39 40 459. Er wordt dan contact opgenomen wanneer er weer plaats is.

<b>Wanneer:</b>	Woensdagavonden ongeveer eens in de zes weken van 20.00 tot 21.30 uur .
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Met elkaar. Coördinator: Elly Herbschleb-Voogt. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.

## VOOR OUDEREN

### Vrijdagmorgengesprek voor ouderen

Het vrijdagmorgengesprek is bedoeld voor mensen die het fijn vinden om met anderen na te denken over thema's en vragen die hen bezighouden. U mag zelf zeggen waar u het graag over wilt hebben: actualiteit, geloof, leven, verandering, hoop, .... Iedereen is welkom. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de vaste gasten, maar ook voor diegenen, die nog nooit hebben deelgenomen. Op deze vrijdagen staat de koffie om 10.30 uur klaar. Van 11.00 tot 12.00 uur hebben we het kringgesprek en om 12.00 uur beginnen we aan de lunch, waarvoor u zelf de boterhammen meebrengt. Voor drinken wordt gezorgd.

<b>Wanneer:</b>	Vrijdagochtenden 25 januari, 8 maart en 19 april.
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Ds. Meint Wind. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen</b>	
<b>en opgave:</b>	Ds. Meint Wind, e-mail: <a href="mailto:mcwind@planet.nl">mcwind@planet.nl</a> of tel.: 39 30 361.

### Bespiegelingen over de ouderdom door en met Bob Lanswyer

Filosoof Bob Lanswyer wil graag met u in gesprek gaan over teksten van filosofen die over de ouderdom gaan. Als oudere zult u veel in hun woorden herkennen. Maar soms zal hun visie u totaal niet aanspreken. En juist dat zal de bijeenkomsten interessant maken. Want er kan dan een heel nieuwe en verrijkende kijk op het 'ouder worden' ontstaan. De bijeenkomsten zullen steeds starten met een duidelijke uitleg over één of meer filosofische teksten en er zullen ook vragen worden voorbereid. Daarnaast is er volop gelegenheid om uw eigen ideeën of vragen aan de orde te stellen. Kennis van de filosofie is voor deelname niet nodig.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagochtenden 24 januari, 21 februari en 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Bob Lanswyer. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen</b>	
<b>en opgave:</b>	Rina van den Broeke, e-mail: <a href="mailto:rvdbroeke@casema.nl">rvdbroeke@casema.nl</a> of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: <a href="mailto:annekevanexel@planet.nl">annekevanexel@planet.nl</a> of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

## RONDOM VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

### De Johannes Passion van J.S. Bach in een zeer bijzondere film



Musicus Arthur Vos zal deze film vertonen en toelichten.

De titel is 'Es wäre gut daß ein Mensch würde umbracht für das Volk' (het zou goed zijn dat één mens zou worden omgebracht voor het volk).

De film is opgenomen in de Dom van Speyer in Duitsland. Op indrukwekkende wijze wordt het lijdensverhaal uitgebeeld in een soort musicalachtige film. Arthur zal de film in stukjes vertonen en de diepere achtergronden belichten. Een zeer originele en aansprekende manier om de Johannes Passion, één van de belangrijkste stukken passiemuziek, te leren kennen.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagmiddag 14 maart van 15.00 tot 17.00 uur.
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Arthur Vos. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

### **Sobere maaltijden in de veertigdagentijd**

De grote vastenmaaltijd zal plaatsvinden op donderdag 14 maart om 18.00 uur in de Benedictus- en Bernadettekerk. Of er daaraan voorafgaande ook maaltijden zullen plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk. Hiervoor kunt u het beste de kerkbladen raadplegen. Voor de grote vastenmaaltijd worden kinderen van rond de 12 jaar gezocht die willen helpen koken en bedienen. Ze kunnen zich aanmelden bij Ingrid van der Aart.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagavond 14 maart; aanvang 18.00 uur.
<b>Waar:</b>	Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchillaan 376.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Ingrid van der Aart, e-mail: ivdaart@versatel.nl of tel.: 39 92 416.

### **Vierde Jezus Pesach of Pasen? Over Jezus en het Paasfeest**



Er wordt weleens gezegd dat Pesach (Pascha) het Joodse Paasfeest is. Het christelijke Paasfeest wordt niet op een vaste datum gevierd, zoals het Kerstfeest. Het is afhankelijk van de datum van Pesach op de Joodse kalender. Dat suggereert op zijn minst een verband. Jezus vierde Pesach met zijn vrienden en net als alle Joden deden ze dat in de vorm van een feestelijke seidermaaltijd. Het zou zijn laatste maaltijd met hen worden. Dit laatste avondmaal wordt in de kerk wel herinnerd, op Witte Donderdag, maar Pasen komt voor christenen pas een paar dagen later. Kennelijk zijn Pesach en Pasen dus niet hetzelfde. We gaan kijken naar verschillen en verbanden tussen deze belangrijke voorjaarsfeesten. Dan zal blijken dat er allerlei andere thema's meeklinken. Hoe kijken Joden eigenlijk aan tegen die rabbi uit Nazareth die door christenen op grond van Pasen als Messias beleden wordt, als verzoener? Zij verwachten toch ook de Messias, waarom dan niet deze?

<b>Wanneer:</b>	Maandagavond 18 maart van 20.00 tot 22.00 uur.
<b>Waar:</b>	Oude Kerk, Herenstraat 62.
<b>Door wie:</b>	Ds. Marja van den Beld. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

## **AFSCHIED EN ROUW**

### **Bijeenkomsten voor rouwenden**

Wat kan het leven een opgave worden als een geliefd mens wegvalt door de dood. Lang verwacht of plotseling: ingrijpend blijft het. Niemand kan de weg die dan moet worden gegaan van ons weg- of overnemen. Maar je kunt als mens wel kleine stukjes samengaan. Daarvoor zijn deze drie ochtenden bedoeld: Om samen een stukje op te lopen. Mensen die langer geleden iemand hebben verloren, zijn ook van harte welkom. Want wie rouwt heeft een lange weg te gaan. Is het verlies korter dan een half jaar geleden? Dan is deelname aan een gespreksgroep vaak te zwaar. Wilt u toch graag meedoen? Neemt u dan even contact op met de gespreksleiders.



<b>Wanneer:</b>	Donderdagochtenden 31 januari, 7 en 14 februari van 10.30 tot 12.00 uur.
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Ds. Susan Karreman en ds. Meint Wind.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

## GEBED EN CHRISTELIJKE MEDITATIE: ZORG VOOR DE ZIEL

Activiteiten rond gebed en meditatie zijn niet meer weg te denken uit de christelijke gemeente. Mensen ontdekken steeds meer dat bidden niet achterhaald is en dat meditatie niet eng of zweverig hoeft te zijn. Eigenlijk zijn gebed en meditatie niet goed van elkaar te scheiden. Als je gaat mediteren zal je gebed waarschijnlijk stiller worden en je zult ontdekken dat meditatie een gebed kan zijn. Beide kunnen tegemoetkomen aan de behoefte van onze ziel aan bezieling en beleving. Bij de meditatie gebruiken we een vorm die universeel is en voor iedereen toepasbaar, de inhoud is christelijk. We werken met inspirerende teksten uit de Bijbel en andere literatuur. Verder doen we oefeningen in ontspannen, loslaten en aandachtsconcentratie. De groep waarin je zit wordt tot een kleine geloofsgemeenschap waar mensen veel met elkaar delen en waaruit vaak zeer waardevolle contacten ontstaan.

### Maandelijks Taizé-viering

Elke laatste vrijdag van de maand is er een meditatief avondgebed, dat wordt georganiseerd door mensen met een protestantse en rooms-katholieke achtergrond. Het is een eenvoudige en toegankelijke viering voor iedereen.

De liederen met eenvoudige, herhalende, teksten geven de viering een meditatief karakter. Elke viering heeft een ander aspect van het geloof als thema. De bijbelteksten en gebeden sluiten hierop aan. Centraal staat een stilte van zo'n vijf minuten. Deze stilte geeft rust, gelegenheid om na te denken en te luisteren naar je eigen hart. Een belangrijke inspiratiebron is de oecumenische broedergemeenschap in Taizé in Frankrijk. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met een kopje koffie of thee.

<b>Wanneer:</b>	Elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.15 uur. Waarschijnlijk niet op Goede vrijdag 29 maart. Zie hiervoor de kerkbladen.
<b>Waar:</b>	Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 376.
<b>Door wie:</b>	Taizé-groep. Coördinator Marco Nijdam. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Inlichtingen:</b>	Marco Nijdam, tel.: 39 45 767.
<b>Opgave:</b>	Niet nodig, iedereen kan zo binnenlopen.

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.

### Meditatieve gespreksgroep

Deze groep is ontstaan uit een vroegere meditatiegroep. De sfeer is open en hartelijk waardoor nieuwe mensen heel makkelijk mee kunnen gaan doen. Meditatie-ervaring is voor deze groep niet nodig. We proberen op een meditatieve manier met elkaar te spreken. Dus niet zozeer discussiëren over waar of niet waar. We proberen vanuit onze eigen beleving te spreken en open te luisteren naar de ervaringen van de anderen. Het blijkt een zeer verrijkende wijze van communiceren te zijn. We lezen door het seizoen heen een boek en gebruiken dat als uitgangspunt voor onze gesprekken.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagochtenden 17 januari, 14 maart en 30 mei van 10.00 tot 12.00 uur.
<b>Waar:</b>	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
<b>Door wie:</b>	Ds. Susan Karreman. Zie: 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	We gebruiken het boek 'Catechismus van de Compassie'. Dit boek kost € 17,50. ISBN10 9490708151. Verder steunen we gezamenlijk een goed doel.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Ds. Susan Karreman, e-mail: ls.karreman@planet.nl of tel. 06-46 46 23 56.

**Aan de meditatiegroep A voor geoefenden kunnen momenteel geen nieuwe mensen meedoen vanwege het grote aantal deelnemers.**

#### **Meditatiegroep B voor geoefenden**

Aan deze groep kunnen mensen deelnemen die al langer met meditatie bezig zijn. Wie eerder aan een groep meedeed kan weer mee gaan doen. Ook wie elders meditatievaardigheden onder de knie kreeg is welkom. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat de inhoud en achtergrond van de meditatie christelijk is. Voor beginners is deze groep niet geschikt. Er is niet veel plaats, mocht je mee willen doen, meld je dan snel aan.

<b>Wanneer:</b>	Maandagavonden 21 januari, 18 februari, 11 maart, 15 april en 13 mei van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur koffie en thee.
<b>Waar:</b>	Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
<b>Door wie:</b>	Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	We gebruiken het boek 'In harmonie met het Licht' van Christopher Coppes. ISBN 978 90 202 0207 6. Dit boek kost € 19,95 Verder steunen we gezamenlijk een goed doel.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

#### **Meditatiegroep C voor beginners**

Meditatie moet je durven. Vaak moet je over veel vooroordelen heen stappen om het te wagen. En dan ontdek je dat heel gewone en heel verschillende mensen meedoen. Het gesprek met hen is van grote waarde.

Wat bereik je ermee? Over het algemeen meer rust en concentratie en een verdieping van de geloofsbeleving. Als je wilt weten of het iets voor je is, dan is aanmelden om een keer mee te doen altijd mogelijk. Bij deze groep kunnen zich nog enkele mensen aansluiten. We lezen met elkaar een goed leesbaar en humoristisch instructieboek.

<b>Wanneer:</b>	Donderdagavonden 24 januari, 14 februari, 21 maart, 18 april en 23 mei van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur koffie en thee.
<b>Waar:</b>	Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
<b>Door wie:</b>	Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 11.
<b>Kosten:</b>	We gebruiken het boek van Eknath Easwaran: 'Op de goede weg'. Dit boek is niet meer te koop. Een kopie kan bij deelname worden verkregen voor € 17,50. Het Mantrahandboek van dezelfde schrijver is eveneens als kopie verkrijgbaar voor € 17,50. Verder steunen we gezamenlijk een goed doel.
<b>Inlichtingen en opgave:</b>	Ds. Susan Karreman, e-mail: ls.karreman@planet.nl of tel.: 06-46 46 23 56 (bij geen gehoor kan worden ingesproken).

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.
---

## WIE IS WIE?

**Ingrid van der Aart** is pastoraal werker in de rooms-katholieke parochie.

**Marja van den Beld** is predikant en lid van het platform Appèl Kerk en Israël. Ze houdt zich binnen de Protestantse Kerk Nederland bezig met de relatie Jodendom/Christendom.

**Rina van den Broeke** is lerares aan een basisschool en diaken in de protestantse gemeente.

**Arjen Cuperus** is predikant van de protestantse gemeente.

**Anneke van Exel** is lid van de protestantse gemeente.

**Elly Herbschleb-Voogt** is lid van de protestantse gemeente en het beamteam.

**Marianne Hoeboer-van der Sluis** is leider van een GCL (= gemeenschap christelijk leven) groep en geestelijk begeleider. Zij is lid van het Stanislasteam in Delft. Rond het Stanislashuis van Delft is een team van Jezuïeten en niet-Jezuïeten gevormd, die allen geïnspireerd en geschoold zijn door de Ignatiaanse spiritualiteit en die deze spiritualiteit graag met anderen willen delen.

**Jeroen J.M. Hommes** heeft rooms-katholieke theologie gedaan in Mainz en is in economie en statistiek afgestudeerd in Heidelberg. Hij was lid van de Academie der Wetenschappen in Duitsland. Hij is via vrijwilligerswerk verbonden aan de Benedictus- en Bernadettekerk

**Susan Karreman** is predikant van de protestantse gemeente.

**Florence Kuipers** is lid van de protestantse gemeente.

**Robert P.A.M Lanswyer** studeerde Nederlands recht en filosofie aan de universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt als docent filosofie aan de sociale academie. Ook gaf hij les aan de volksuniversiteit.

**Wilma Mullaart** is lid van de protestantse gemeente en actief in de Oude Kerk.

**Marco Nijdam** is lid van de protestantse gemeente en al jaren betrokken bij activiteiten rond Taizé-vieringen.

**Sity Smedinga** is lid van de protestantse gemeente.

**Rick Timmermans** is freelance journalist en schrijver. Hij probeert in achtergrondverhalen, interviews en blogs te duiden wat in onze samenleving gebeurt. Hij publiceerde o.a in NRC handelsblad, HP/DeTijd, Friesch Dagblad en Nederlands Dagblad.

**Arthur Vos** is musicus. Hij is lid van de protestantse gemeente.

**Anneke van der Werff-Verbraak** is huisarts en assistent geestelijk begeleider. Zij is lid van het Stanislasteam in Delft.

**Meint Wind** is predikant van de protestantse gemeente.

Omdat niet iedereen 's avonds graag weggaat, worden er ook een aantal activiteiten overdag gehouden.

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.



RIJSWIJK  
Protestantse Gemeente



de Bibliotheek  
aan de Vliet



R.K. PAROCHIE H. BONIFATIUS