



Van Binnenuit

**aanbod van bibliotheek en kerken
Najaar 2012**

**Naar buiten om de ander te ontmoeten
Naar binnen om jezelf te ontmoeten
Samen worden we wijzer en lichter
Van binnenuit je leven beleven**

**V
a
n
B
i
n
n
e
n
u
i
t**



Inhoudsopgave

LEZINGENCYCLUS in samenwerking met de bibliotheek: STILTE	-3-
Kick Bras: Stilte	-3-
Annemiek Schrijver: Stilte als een zaal	-3-
ACTIVITEITEN VOOR VERSCHILLENDE LEEFTIJDSGROEPEN	-4-
Kindercatechese Nieuwe Kerk	-4-
Kindercatechese Oude Kerk	-4-
Meditatie voor jonge mensen van 25 tot 40 jaar	-4-
Zondagse lunchclub voor 30 – 45-jarigen	-5-
Voor wie het druk heeft – voor mensen van 57 jaar en jonger	-5-
Open cirkel: contact- en inspiratiegroep voor 50 – 67-jarigen	-6-
Vrijdagmorgengesprek voor ouderen	-6-
AFSCHIED EN ROUW	-6-
Lotgenotengroep voor mensen met een dementerende partner	-6-
Arthur Polspoel: 'Wenen om het verloren ik'. Lezing over rouwverwerking	-7-
GODSDIENSTEN	-7-
Marja van den Beld: De Joodse feestdagen van het najaar	-7-
Adam en Eva in Bijbel en Koran: Wat weten we eigenlijk van elkaar?	-8-
GEBED EN CHRISTELIJKE MEDITATIE	-8-
Maandelijkse Taizé-viering	-8-
Meditatieve gespreksgroep	-9-
Meditatiegroep voor beginners	-9-
Meditatiegroepen voor geoefenden	-10-
GELOVEN EN ZO	-10-
Leerhuis: Opstanding van Christus en Pasen	-10-
Is de kerk nog te redden?	-11-
Het boek der verandering	-11-
ANDER (LEUK) AANBOD	-11-
Joke Bloom: Gedichten, uit het leven geboren	-11-
Bibliodrama door John Batist: Dichter bij de Bijbel	-12-
Film: Whale Rider	-12-
Literatuurgroep	-13-
WIE IS WIE?	-14-

Opgave voor activiteiten

Wilt u zich uiterlijk drie dagen van tevoren opgeven voor de activiteiten? Op grond van het aantal aanmeldingen zal dan bepaald worden of een lezing of kring door kan gaan!

De meeste groepen hebben een **maximum van acht en een minimum van zes deelnemers**.

LEZINGENCYCLUS: STILTE

Tot aan de zomer van 2013 zullen de gezamenlijke lezingen van bibliotheek, protestantse gemeente en rooms-katholieke kerk gewijd zijn aan Stilte. Een uitdagend onderwerp in een tijd waar bijna iedereen met onrust en drukte wordt geconfronteerd. Door middel van deze lezingen wordt hierop ingegaan.

Kick Bras: Stilte

Een samenwerking van bibliotheek en kerken

Ds. Kick Bras is al vele jaren intens met stilte bezig. Hierover zal hij spreken en een stilteoefening met ons doen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om met hem in gesprek te gaan. Hij zal de verschillende kanten van stilte belichten. Mensen verlangen naar stilte. Maar stilte kan ook een benauwende kant hebben. Stilte kan je aanvliegen en verwarmen. Als je geluk hebt kan er vanuit de stilte zelfs een Boodschap naar je toekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Jezus die versterkt uit de woestijn tevoorschijn kwam. Maar hij moest wel eerst de demonen bevechten. Toch kan de stilte ook een vlucht zijn, weg van de harde wer-



Wanneer: Dinsdagavond 9 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Oude Kerk, Herenstraat 62.
Door wie: Ds. Kick Bras. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Kosten: € 7,- inclusief consumptie.
Opgave: Kaarten zijn te koop bij de bibliotheek en via de website www.bibliotheekaandevliet.nl . Ook bij de zaal, zolang de voorraad strekt.

Lezing Annemiek Schrijver: Stilte als een zaal

Een samenwerking van bibliotheek en kerken



In de grote spirituele tradities is het beoefenen van stilte altijd een centrale opdracht. Deze avond zal het gaan over de betekenis van stilte in de christelijke en in de oosterse (met name de boeddhistische) traditie. Hierover heeft Annemiek samen met Hein Stufkens het boek 'Verlicht en verlost' geschreven. De titel van de lezing is ontleend aan een citaat van de Joodse mystica Etty Hillesum. Zij schreef dat de stilte in haar 'tot een zaal is geworden'. De grote vraag is: hoe kunnen we leren om ook in onszelf de stilte tot een zaal te maken? Een ruimte waar we altijd toevlucht kunnen vinden temidden van deze wereld vol lawaai en afleiding. Annemiek is erg benieuwd naar de bevindingen van de aanwezigen met wie ze na de pauze graag in gesprek wil gaan.

Wanneer: Dinsdagavond 13 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Openbare bibliotheek, Generaal Eisenhowerplein 101.
Door wie: Annemiek Schrijver. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten: € 7,- inclusief consumptie.
Opgave: Kaarten zijn te koop bij de bibliotheek en via de website www.bibliotheekaandevliet.nl . Ook bij de zaal, zolang de voorraad strekt.

ACTIVITEITEN VOOR VERSCHILLENDE LEEFTIJDGROEPEN

Kindercatechese Nieuwe Kerk

Zomaar te gaan met een stok in je hand: Reizen in de Bijbel

Er wordt in de Bijbel heel wat afgereisd. Door het volk Israël, door Jezus en Paulus. Op vijf vrijdagmiddagen in november gaan we met de kinderen over dit onderwerp aan de slag. Ze zullen veel leren over de Bijbel. En over wat geloven kan betekenen. De kinderen zullen hier op een creatieve manier mee werken. De kindercatechese, die vele jaren door Marjan Warning is gegeven, zal nu worden geleid door Rina van den Broeke en Florence Kuipers, beiden ervaren onderwijzers.

Wanneer:	Vrijdagen 2, 9, 16, 23 en 30 november van 16.00 tot 17.00 uur. Vanaf 15.30 uur is er limonade.
Waar:	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie:	Rina van den Broeke en Florence Kuipers. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave:	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Florence Kuipers, e-mail: ffkuipers@ziggo.nl of tel.: 21 59 349.

Kindercatechese Oude Kerk

De verhalen verteld: Kerstmis

In de drie weken voorafgaande aan Kerstmis willen we weer aandacht schenken aan dit feest met kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. We luisteren naar verhalen, praten erover en we zullen er weer creatief mee bezig zijn.

Wanneer:	De data worden bekendgemaakt in het Kerkblad en door middel van persoonlijke uitnodigingen.
Waar:	Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.
Door wie:	Ds. Arjen Cuperus en Wilma Mullaart. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave:	Wilma Mullaart, e-mail: wilmamullaart@kpnmail.nl of ds. Arjen Cuperus, e-mail: arjencuperus@hetnet.nl of tel.: 39 95 556 of via info@JC09.nl .

Meditatie voor jonge mensen van 25 tot 40 jaar

Verlang je in je hectische leven ook wel eens naar een wat rustiger gevoel? En ben je tussen de 25 en 40 jaar? Kom dan naar de informatieavond over christelijke meditatie. Dan hoor je of het iets voor jou is en kun je al je vragen stellen. Wel graag even opgeven. De informatieavond gaat alleen door met minimaal zes deelnemers.

Wanneer:	Informatieavond op dinsdag 2 oktober van 20.00 tot 21.15 uur.
Waar:	Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
Door wie:	Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave:	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

Opgave voor activiteiten

Wilt u zich uiterlijk drie dagen van tevoren opgeven voor de activiteiten? Op grond van het aantal aanmeldingen zal dan bepaald worden of een lezing of kring door kan gaan!

Zondagse lunchclub voor 30 – 45-jarigen

Met drukke banen en soms (kleine) kinderen heb je vaak een vol bestaan. Naar de kerk gaan schiet er dan nog wel eens bij in. Op zondagochtend treffen we elkaar dan ook niet zo snel. Dat is jammer, want toch is het wel eens fijn om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. We nodigen daarom iedereen tussen 30 en 45 jaar uit voor de lunchclub, eens in de twee maanden op zondagmiddag. De bijeenkomsten zijn afwisselend in de Oude en Nieuwe Kerk. Zondag 1 april 2012 (geen grap) vond de eerste samenkomst plaats, vandaar dat we deze groep de 'Aprilclub' zijn gaan noemen. We zingen, spreken een gebed uit, bespreken een thema en hebben een goede lunch. Voor oppas wordt gezorgd. Kom je ook?



Wanneer:	Zondag 9 september 2012 van 12.00 -13.30 uur en zondag 11 november van 12.15 - 13.45 uur.
Waar:	9 september in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364, 11 november in de Oude Kerk, Herenstraat 62b.
Door wie:	Ds. Anne Marijke Spijkerboer. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten:	Tijdens het eten wordt er gecollecteerd voor een goed doel.
Oppas:	Aanwezig.
Inlichtingen en opgave:	Ds. Anne Marijke Spijkerboer, e-mail: annemarijkespijkerboer@xs4all.nl of tel.: 39 63 775 of Judith van Dijk, e-mail: just@alice.nl.



Druk Druk Druk



Voor wie het druk heeft—voor mensen van 57 jaar en jonger

Velen vinden in het drukke leven nauwelijks tijd om bij de belangrijke vragen stil te staan. Zoals bijvoorbeeld de vraag waar je het allemaal voor doet. Tegelijk is er vaak het verlangen om geestelijk gevoed te worden. In het voorjaar van 2012 heeft een groep van negen mensen onder leiding van ds. Meint Wind tijdens vier avonden gesproken over een aantal van de vele onderwerpen die worden aangesneden in de 'Catechismus van de compassie (2010)'. Hierin wordt aangegeven dat de tijd rijp is voor compassie als centrale motivatie voor ons leven. In het najaar van 2012 zetten we de gesprekken voort met een nieuw boek als leidraad. Er is gekozen voor 'De persoonlijke God. Gesprekken op de grens van filosofie en geloof' van Peter Henk Steenhuis. Nu is ds. Anne Marijke Spijkerboer gespreksleider. Nieuwe deelnemers zijn meer dan welkom! Je wordt uitgenodigd om vijf keer een avond de tijd te nemen, juist als je het daar eigenlijk te druk voor hebt. Stop even met rennen en vind mensen die je vragen delen.

Wanneer:	Donderdagavonden 20 september, 11 oktober, 1 en 22 november en 13 december van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar:	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Voor wie:	Iedereen van 57 jaar en jonger.
Door wie:	Ds. Anne Marijke Spijkerboer. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten:	Het boek 'De persoonlijke God. Gesprekken op de grens van filosofie en geloof' van Peter Henk Steenhuis is alleen nog tweedehands te koop. ISBN: 9789055157914.
Inlichtingen en opgave:	Sity Smedinga, e-mail: s.smedinga@kpnplanet.nl of tel.: 39 67 922.

Open Cirkel: Contact en inspiratiegroep voor 50 – 67-jarigen

De 'Open Cirkel' is niet alleen een gezellige, maar ook een inspirerende groep mensen binnen deze leeftijdscategorie. We zien het als een verrijking om met elkaar in gesprek te komen en elkaar werkelijk te leren kennen. Dit is geen tijd meer voor muren. Wij willen liever bruggetjes bouwen tussen mensen van de verschillende kerken en het liefst ook nog daarbuiten om elkaar als reisgenoten te ontdekken. We doen van alles en we zullen in het komende seizoen zeker nog meer ideeën ontwikkelen. De basis vormen de koffie- en theeavonden, waar je elkaar kunt ontmoeten. Daarnaast komen er avonden met een speciaal thema of doel. Zo zal dit seizoen starten met een bijeenkomst rond verhalen en wat die kunnen uitdrukken van je geloof én twijfel. We zullen dan verhalen en teksten bespreken rond het thema 'Als een pelgrim onderweg zijn'. Alle bijeenkomsten duren niet de hele avond. Maar anderhalf uur. Iedere avond staat op zichzelf. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Dit geldt ook voor hen die maar één avond kunnen of willen bezoeken.



Wanneer en waar:	Dinsdagavond 11 september: verhalen rond het thema 'als een pelgrim onderweg zijn' in het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33. Koffie- en theeavonden: dinsdag 25 september in het Kruispunt (zie boven), donderdag 25 oktober in de Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchillaan 376, dinsdag 27 november in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.
Tijd:	Altijd van 19.30 tot 21.00 uur.
Door wie:	Met elkaar. Coördinatie ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave:	Opgave is alleen nodig voor 11 september, de avond over verhalen. Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

Vrijdagmorgengesprek voor ouderen

U vindt het niet meer erg om te zeggen dat u tot de ouderen behoort? Dan bent u geschikt voor het vrijdagmorgengesprek voor ouderen. Daar ontmoet je mensen met levenservaring. Daar kun je praten over elk onderwerp dat je bezighoudt. Daar kun je rustig laten merken wat je weet en wat je niet weet of niet meer zo zeker weet. Daar kun je ook praten over geloof met alle vreugde en vragen van dien. We beginnen met koffie. Hierna zitten we in de kring voor het gesprek en aansluitend lunchen we met elkaar. Neemt u zelf uw brood mee? Voor drinken wordt gezorgd.

Wanneer:	Vrijdagochtenden 21 september, 19 oktober en 7 december van 10.30 tot 12.30 uur.
Waar:	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie:	Ds. Meint C. Wind. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Inlichtingen en opgave:	Ds. Meint C. Wind, e-mail: mcwind@planet.nl of tel.: 39 30 361.

AFSCHIED EN ROUW

Lotgenotengroep voor mensen met een dementerende partner

Bij voldoende belangstelling zal eind september een lotgenotengroep worden gestart voor mensen met een dementerende partner. De groep zal uit ongeveer zes tot tien deelnemers bestaan. De inhoud van het programma hangt gedeeltelijk af van de wensen van de deelnemers. We kunnen bijvoorbeeld een deskundige uitnodigen om ons informatie te geven. Maar niet minder belangrijk zijn de uitwisseling van ervaringen en de mentale ondersteuning van elkaar.

Wanneer: Vanaf eind september op een ochtend. Data worden nog nader bepaald (om de week of om de twee weken).
Waar: Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie: Drs. Annemarie van Kleunen. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave: Annemarie van Kleunen, e-mail: annemarievankleunen@scarlet.nl of tel.: (071) 51 42 530.

Arthur Polspoel: 'Wenen om het verloren ik'. Lezing over rouwverwerking



Arthur Polspoel zal op deze dag van Allerzielen komen spreken over rouw en hoe je ermee om kunt gaan. Ook hoe je anderen erbij kunt helpen, want je voelt je vaak zo machteloos. Polspoel is rooms-katholiek praktisch theoloog en heeft 30 jaar ervaring in de pastorale hulverlening en in de supervisie. Zijn boek 'Wenen om het verloren ik' heeft velen geraakt. Deze lezing en het gesprek daarna zullen verschillende mensen kunnen aanspreken. Natuurlijk hen die direct of in hun omgeving met rouw te maken hebben of hebben gehad. Maar ook ieder die beseft dat we, jong of oud, afscheid en rouw niet kunnen ontlopen.

Wanneer: Vrijdagmiddag 2 november van 15.00 tot 17.00 uur.
Waar: Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie: Dr. Arthur Polspoel. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Inlichtingen en opgave: Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

GODSDIENSTEN

Ds. Marja van den Beld: De Joodse feestdagen van het najaar

Vanuit onze verbondenheid met het Jodendom willen we hieraan regelmatig aandacht besteden. In het najaar worden er in de Joodse gemeenschap belangrijke feesten gevierd, de zogenaamde Hoge Feestdagen. Elk jaar vallen de data anders uit. Dit jaar is het op 17 en 18 september Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar). Op 26 september Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en vlak daarna komt Soekot (Loofhuttenfeest). Dat duurt een week (1 tot 7 oktober) en wordt afgesloten met Simchat Torah (Vreugde om de Torah). Dit zijn feesten die Jezus ook vierde. Met Nieuwjaar appeltjes en honing, op Grote Verzoendag vasten, eten en slapen in de loofhut en dansen met de torarollen in de synagoge. U bent van harte uitgenodigd om nader kennis te maken met deze hoogtijdagen



Wanneer: Maandagavond 1 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Oude Kerk, Herenstraat 64.
Door wie: Ds. Marja van den Beld. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave: Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

Adam en Eva in Bijbel en Koran: Wat weten we eigenlijk van elkaar?

De vanzelfsprekendheid van kerk en geloof is met de opkomst van de Islam dicht bij huis voorgoed voorbij (als die er ooit al was). De een wil niks van vreemde religies weten, voor de ander zijn ze allemaal gelijk ('We geloven toch allemaal in dezelfde God?'). Een derde is vooral benieuwd naar wat er elders gebeurt en gelezen wordt. Gedurende twee avonden houden we ons bezig met gedeeltes uit de Bijbel en de Koran waarin dezelfde mensen een rol spelen: Adam en Eva en (naar keuze) Jozef of Mozes. Wat wordt er verteld? Waarin verschilt de God van Israël van Allah? Wat steken we daarvan op?



Wanneer:	Woensdagavonden 14 en 21 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar:	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie:	Ds. Anne Marijke Spijkerboer. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten:	€ 2,50.
Inlichtingen en opgave:	Ds. Anne Marijke Spijkerboer, e-mail: annemarijkespijkerboer@xs4all.nl of tel.: 39 63 775.

GEBED EN CHRISTELIJKE MEDITATIE



Activiteiten rond gebed en meditatie zijn niet meer weg te denken uit de christelijke gemeente. We ontdekken steeds meer hoe groot de rijkdom is waaruit we kunnen putten. En hoe belangrijk het is dat we juist ook in ons geloven tot concentratie en tot de kern komen. De maandelijkse vieringen en de meditatiegroepen kunnen daarbij belangrijke hulpbronnen zijn. Bovendien is het ook gezellig en ondersteunend om in een groep met deze dingen bezig te zijn. Het gaat om christelijke meditatie: de methode is universeel, maar de inhoud is christelijk.

Maandelijkse Taizé-viering

Elke laatste vrijdag van de maand is er een meditatief avondgebed dat wordt georganiseerd door mensen met een protestantse en rooms-katholieke achtergrond. Het is een eenvoudige en toegankelijke viering voor iedereen. De liederen met eenvoudige, herhalende, teksten geven de viering een meditatief karakter. Centraal in het avondgebed staat een stilte van zo'n 5 minuten. Deze stilte geeft rust, gelegenheid om na te denken en te luisteren naar je eigen hart. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee. Inspiratiebron voor deze viering is de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk.

Wanneer:	Elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.15 uur.
Waar:	Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 376.
Door wie:	Coördinator Marco Nijdam. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen:	Marco Nijdam, tel.: 39 45 767.
Opgave:	Niet nodig, iedereen kan zo binnenlopen.

Opgave voor activiteiten

Wilt u zich uiterlijk drie dagen van tevoren opgeven voor de activiteiten? Op grond van het aantal aanmeldingen zal dan bepaald worden of een lezing of kring door kan gaan!

De meeste groepen hebben een maximum van acht en een minimum van zes deelnemers.

Meditatieve gespreksgroep

Deze groep is ontstaan uit een vroegere meditatiegroep. De sfeer is open en hartelijk waardoor nieuwe mensen heel makkelijk mee kunnen gaan doen. Meditatie-ervaring is voor deze groep niet nodig. We proberen op een meditatieve manier met elkaar te spreken. Dus niet zozeer discussiëren over waar of niet waar. We proberen meer onze visies naast elkaar te zetten en zo van elkaar te leren.

Wanneer:	Donderdagochtenden 27 september en 29 november van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 9.45 uur koffie en thee.
Waar:	Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie:	Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Kosten:	We gaan een boek van Henri Nouwen bespreken. Het is de bedoeling dat dit t.z.t. wordt aangeschaft. Verder sparen we voor een goed doel.
Inlichtingen en opgave:	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

Meditatie voor jonge mensen: Zie het onderdeel 'Voor verschillende leeftijdsgroepen', pagina 4.

Meditatiegroep voor beginners

Wilde u altijd al iets aan meditatie doen, maar kwam het er nooit van? Doe dan nu mee met deze toegankelijke vorm van christelijke meditatie. We gebruiken een goed leesbaar en humoristisch boek.

Er is alle ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Wie meedoet zal merken hoe belangrijk de steun van de groep is bij het leren van deze nieuwe vaardigheden! Een paar mensen zijn al eerder met deze groep begonnen. Maar in september bestuderen we het boek opnieuw vanaf het begin. Daarnaast kunnen diegenen, die al iets langer bezig zijn het Mantrahandboek bestuderen.



Wanneer:	Donderdagavonden 20 september, 11 oktober en 15 november van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur koffie en thee.
Waar:	Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
Door wie:	Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Kosten:	We gebruiken het boek van Eknath Easwaran: 'Op de goede weg'. Dit boek is niet meer verkrijgbaar. Een kopie kan bij deelname worden verkregen voor € 17,50,-. Het Mantrahandboek van dezelfde schrijver is eveneens verkrijgbaar als kopie voor € 15,-. Verder steunen we gezamenlijk een goed doel.
Inlichtingen en opgave:	Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

Opgave voor activiteiten

Wilt u zich uiterlijk drie dagen van tevoren opgeven voor de activiteiten? Op grond van het aantal aanmeldingen zal dan bepaald worden of een lezing of kring door kan gaan!

De meeste groepen hebben een maximum van acht en een minimum van zes deelnemers.

Meditatiegroepen voor geoefenden



Aan deze groepen kunnen mensen deelnemen die al langer met meditatie bezig zijn. Wie eerder aan een groep meedeed, kan weer mee gaan doen. Ook wie elders de meditatievaardigheden onder de knie kreeg. Voor beginners zijn deze groepen niet geschikt.

Groep: A
Wanneer: Donderdagavonden 6 september, 4 oktober en 8 november van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur koffie en thee.
Waar: Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
Door wie: Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Kosten: We gebruiken het boek 'Verlangen naar Stilte' van Mientje Luiken. Dit kan via Susan worden verkregen (is niet meer te koop) voor € 7,-. Verder sparen we voor een goed doel.

Inlichtingen en opgave:

Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

Groep: B
Wanneer: Maandagavonden 17 september, 22 oktober en 19 november van 20.00 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur koffie en thee.
Waar: Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.
Door wie: Ds. Susan Karreman. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Kosten: We gebruiken het boek 'In harmonie met het Licht' van Christophor Coppes ISBN: 978 90 202 0207 6. Prijs: € 19,95. Verder sparen we voor een goed doel.

Inlichtingen en opgave:

Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385. Bij geen gehoor graag inspreken.

GELOVEN EN ZO

Leerhuis: Opstanding van Christus en Pasen

Omdat de kring over de vraag: 'Wat betekent de opstand van Christus voor ons?' door omstandigheden in het voorjaar niet door kon gaan, wordt deze opnieuw aangeboden. Waarom gaan de gesprekken altijd opnieuw over de vraag of Hij wel of niet letterlijk uit het graf is gekomen? Hoe heeft Hij de kleine eerste gemeente zoveel moed kunnen geven dat ze ook zonder Hem verder konden? Waarom zijn er zoveel verschillende verhalen over het lege graf? Gedurende twee avonden lezen we gedeelten uit de evangeliën, kijken we naar kunstwerken en wisselen we uit wat de opstanding voor ons (niet meer) betekent.



Wanneer: Woensdagavonden 19 en 26 september van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie: Ds. Anne Marijke Spijkerboer. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten: € 2,50.
Inlichtingen en opgave: Ds. Anne Marijke Spijkerboer, e-mail: annemarijkespijkerboer@xs4all.nl of tel.: 39 63 775.

Is de Kerk nog te redden?



Dat is de titel van het nieuwste boek van Hans Küng. Hij bedoelt daarmee of de Rooms-Katholieke kerk nog te redden is. Hij vindt het in de huidige situatie niet langer verantwoord om te zwijgen. Want die katholieke kerk – zo schrijft hij – is ziek, misschien wel doodziek. De crisis gaat veel verder dan de misbruikaffaires. De hele structuur van die kerk – met haar machts- en waarheidsmonopolie – deugt niet. Toch blijft Hans Küng een visioen van een andere Kerk koesteren. Na een jarenlang conflict ontnam het Vaticaan Hans Küng zijn kerkelijke onderwijsbevoegdheid. Hij bleef echter doceren en schrijven.

Wanneer: Woensdagavonden 12, 19 en 26 september, 3, 10, 17, 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november en 12 en 19 december. Met een vervolg vanaf januari.
Waar: Parochiehuis van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.
Door wie: Ger Verwer en Dré van Straalen. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten: Het boek 'Is de kerk nog te redden?' kost € 19.90. ISBN: 9789025961664.
Inlichtingen en opgave: Ger Verwer, tel.: 39 34 974.

Het boek der verandering

Gespreksgroep over de Bijbel als bron voor een alternatief christendom

In 'Het boek der verandering' zoekt Den Heyer naar mogelijkheden om het christendom van binnenuit te veranderen. Het is een pleidooi voor een ander mens- en godsbeeld, gebaseerd op de Bijbel. Hiermee kom je ook uit op een andere invulling van het christendom. De Bijbel is voor hem een boek met een grote verscheidenheid aan ideeën en opvattingen. Een boek ook dat mensen aanspoort om een eigentijdse manier van christen-zijn te ontwikkelen. Cees den Heyer (1942) is bijbelwetenschapper en een belangrijke woordvoerder van randkerkelijke protestanten. Iedereen is welkom in deze open groep. We willen niet dogmatisch zijn, maar openstaan voor diverse opvattingen in een multireligieuze samenleving. We gaan de dialoog aan met respect voor ieders mening.

Wanneer: Dinsdagavonden 4 en 18 september, 2, 16 en 30 oktober, MAANDAG 12 en dinsdag 27 november en dinsdag 11 december van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Parochiehuis van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.
Door wie: Ellen Schoneveld en Martien Schoots. Zie 'Wie is wie?' pagina 15.
Kosten: 'Het boek der verandering' van Cees den Heyer kost € 19.95. Uitgeverij Vesuvius, ISBN: 978-90-865901-6-2.
Inlichtingen en opgave: Martien Schoots, e-mail: martienschoots@casema.nl of tel.: 06-40 79 46 55.

ANDER (LEUK) AANBOD

Joke Bloom: Gedichten, uit het leven geboren

Joke maakt al vele jaren gedichten die steeds een weerspiegeling vormen van haar leven.

Zowel in mooie als in slechte tijden heeft zij haar gevoelens en gedachten in poëzie geuit. Haar gedichten zijn zo menselijk en diep doorleefd dat ze bij veel mensen herkenning oproepen. Ze zal op deze avond enkele van haar gedichten voordragen, omlijst door muziek. Ook zal ze schilderijen laten zien die de gedichten ondersteunen en illustreren.



Wanneer: Dinsdagavond 6 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 376.
Door wie: Joke Bloom. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave: Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385.
Bij geen gehoor graag inspreken.

Bibliodrama door John Batist: Dichter bij de Bijbel



Er zijn veel mogelijkheden om met een Bijbeltekst aan de slag te gaan. De meest bekende manier is het gesprek. Dat doet vooral een beroep op je verstand. Je kunt ook werken vanuit eigen gevoel en beleving van het verhaal. Dan kun je bijvoorbeeld met bibliodrama werken. 'Biblio' slaat in dit verband op de Bijbel. 'Drama' komt uit het Grieks en betekent hier: 'in gang zetten, in beweging komen, tot leven wekken'. Je hebt daar geen toneelervaring voor nodig. Via eenvoudige opdrachten wordt een Bijbelverhaal tot leven gebracht. Door één van de rollen op je te nemen, kruip je zélf in het verhaal: Je vervult niet een neutrale rol maar je bent iemand die jouw levensgeschiedenis met zich meedraagt. Juist daardoor kun je beter dan ooit de zin van het verhaal ontdekken. En het kan op een nieuwe manier tot leven komen. Zegt de Bijbel je niet meer zoveel, omdat je de verhalen wel kent? Geef jezelf dan een nieuwe kans op deze avond! We werken met het verhaal van de genezing van een verlamde.

Wanneer: Dinsdagavond 30 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 376.
Door wie: John Batist. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave: Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385.
Bij geen gehoor graag inspreken.

Film: Whale rider

'Whale Rider' is een film van de Nieuw-Zeelandse vrouwelijke regisseur Niki Caro en gaat over de strijd die het 11-jarige meisje Pai moet leveren om haar roeping te kunnen volgen als spiritueel leider van een Maori-stam. De film is de bewerking van de gelijknamige roman van de Maori Witi Ihimaera. De regisseur koos ervoor te filmen op dezelfde locatie als die in de roman voorkomt: het dorp Whangara aan de oostkust van Nieuw-Zeeland. In de film maakt zij gebruik van de bestaande geografische en architecturale elementen. De baai met het strand, het gebouw waar de gemeenschap samenkomt (de Wharenuui), de grote kano (waka) en het huis van Koro het stamhoofd. Ook de plaatselijke bevolking kreeg een actieve rol in de film, zoals de rollen van de bijkomende personages en die van het volk zelf.



Opgave voor activiteiten

Wilt u zich uiterlijk drie dagen van tevoren opgeven voor de activiteiten? Op grond van het aantal aanmeldingen zal dan bepaald worden of een lezing of kring door kan gaan!

Wanneer: Woensdagmiddag 7 november 2012 om 14.30 uur.
Waar: Lucaszaal van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.
Door wie: Ingrid van der Aart. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Inlichtingen en opgave: Ingrid van der Aart, e-mail: ivdaart@versatel.nl. of tel.: 39 92 416

Literatuurgroep



De literatuurgroep, die al enkele jaren draait, zit momenteel vol. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Elly Herbschleb-Voogt. Er wordt dan contact opgenomen wanneer er weer plaats is.

Wanneer: Woensdagavonden ongeveer eens in de zes weken van 20.00 tot 21.30 uur .
Waar: Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
Door wie: Met elkaar. Coördinator: Elly Herbschleb-Voogt. Zie 'Wie is wie?' pagina 14.
Kosten: Maximaal € 3,- per keer voor de leeskofter.
Inlichtingen en opgave: Elly Herbschleb-Voogt, e-mail: eherbie@ziggo.nl of tel.: 39 40 459.

Tips en meningen over het huidige en toekomstige aanbod zijn altijd welkom.
Bij voorkeur mailen naar :
Ds. Susan Karremen, e-mail: ls.karreman@planet.nl
of naar:
Rina van den Broeke: e-mail: rvdbroeke@casema.nl



Email ons!

WEBSITES KERKEN

De website van de protestantse gemeente is: www.protestantsrijswijk.com.
De website van de rooms-katholieke parochie is: www.bonifatiusparochie.info.
Kijk hierop voor alle actuele informatie.



WIE IS WIE ?



Ingrid van der Aart is pastoraal werken in de rooms-katholieke parochie.

John Batist is pastoraal werker en was werkzaam in Roosendaal, Rijswijk en Scheveningen. Hij volgde jaartrainingen Bibliodrama en Dans bij 'De Zevende Hemel' en cursussen mystiek bij het Titus Brandsma Instituut. Sinds Juli 2011 is hij met pensioen.

Marja van den Beld is predikante en lid van het platform Appèl Kerk en Israël. Ze houdt zich binnen de Protestantse Kerk Nederland bezig met de relatie Jodendom/Christendom.

Joke Bloom is lid van de rooms-katholieke parochie. Ze is lector en gebedsleider (voorganger in woord- en communievieringen).

Kick Bras is predikant te Gorinchem, auteur van boeken over mystiek en meditatie en voorzitter van Vacare, platform voor meditatief leven.

Rina van den Broeke is lerares aan een basisschool en diaken in de protestantse gemeente.

Arjen Cuperus is predikant van de protestantse gemeente.

Judith van Dijk is lid van de protestantse gemeente en actief bij de tienerdiensten.

Anneke van Exel is lid van de protestantse gemeente.

Elly Herbschleb-Voogt is lid van de protestantse gemeente en het beamteam.

Susan Karreman is predikant van de protestantse gemeente.

Annemarie van Kleunen is ouderenpastor in de protestantse gemeente.

Florence Kuipers was docent aan de universiteit van Wageningen en is lid van de protestantse gemeente.

Wilma Mullaart is lid van de protestantse gemeente en actief in de Oude Kerk.

Marco Nijdam is lid van de protestantse gemeente en al jaren betrokken bij activiteiten rond Taizé.

Arthur Polspoel is praktisch theoloog en doceerde aan de universiteit van Tilburg. Hij heeft 30 jaar ervaring in pastoraat en supervisie.





WIE IS WIE ?



Ellen Schoneveld is Anglicaanse en deskundige monotheïstische godsdiensten met name het Jodendom. Zij heeft lange tijd in Israël gewoond.

Martien Schoots is lid van de Haagse Dominicus en van de Mariënborgvereniging.

Annemiek Schrijver deed het conservatorium. Ze schreef in verschillende dagbladen en kwam via talloze radioprogramma's bij de tv terecht. Daar presenteerde ze bijvoorbeeld 'Copyright mens' waarin ze bekende Nederlanders ondervroeg. Ze schreef verschillende boeken.

Sity Smedinga is lid van de protestantse gemeente.

Anne Marijke Spijkerboer is predikant van de protestantse gemeente.

Dré van Straalen is lid van de rooms-katholieke parochie. Hij is vanaf het begin verbonden aan de werkgroep 'Van Binnenuit'.

Ger Verwer is lid van de rooms-katholieke parochie en verbonden aan het stadsklooster in Den Haag. Hij begeleidt al vele jaren gespreksgroepen rond geloven.

Meint Wind is predikant van de protestantse gemeente.



Wilt u zich uiterlijk drie dagen van tevoren opgeven voor de activiteiten? Op grond van het aantal aanmeldingen zal dan bepaald worden of een lezing of kring door kan gaan!

