



Van Binnenuit

**aanbod van bibliotheek en kerken
Najaar 2013**

**Naar buiten om de ander te ontmoeten
Naar binnen om jezelf te ontmoeten
Samen worden we wijzer en lichter
Van binnenuit je leven beleven
Je geloven beleven**

**V
a
n
B
i
n
n
e
u
i
t**



Inhoudsopgave

LEZINGENCYCLUS in samenwerking met de bibliotheek: Lichter Leven	-3-
Ton van der Kroon: Harmonie is mogelijk	-3-
John Batist over het Chassidisme en lichter leven	-3-
Activiteiten overdag	
Het vrijdagmorgengesprek voor ouderen	-4-
Meditatieve gespreksgroep	-4-
Bespiegelingen over de ziel met filosoof Bob Lanswyer	-4-
Raak ik nu ook mijn geloof nog kwijt?	-4-
Zondagse lunchclub voor 30-45-jarigen	-5-
Kindercatechese: Over de getallen in de Bijbel	-5-
Activiteiten in de avond	
Voor wie het druk heeft	-5-
Maandelijkse Taizéviering	-5-
Open Cirkel	-5-
Lezing over geloofscrisis door Jeroen Hommes	-6-
Groepen voor christelijke meditatie	-6-
Lezing Jodendom : Het mensbeeld van de Tora	-6-
Muzikaal geboorteverhaal met Arthur Vos	-7-
Literatuurkring	-7-
WIE IS WIE?	-8-

Omdat niet iedereen 's avonds graag weggaat, zijn er ook een aantal activiteiten die overdag plaatsvinden.

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.

VAN BINNENUIT- NAJAAR 2013

Groepswork van kerken en bibliotheek in Rijswijk Iedereen is welkom, kerkelijk of niet!

We houden lezingen in samenwerking met de openbare bibliotheek en de rooms-katholieke en protestantse kerken.

Voor deze lezingen geldt: Opgave in de bibliotheek of via de website, liefst zo snel mogelijk.

Kosten: € 7,-.

Bij deze lezingen laten we ons leiden door een jaarthema. Voor het seizoen 2013/ 2014 is het thema: LICHTER LEVEN. Veel mensen gaan in onze tijd gebukt onder spanningen en zorgen. Lichter leven is dan een aantrekkelijk perspectief. Maar hoe bereik je dat? De volgende twee lezingen worden in het kader van dit thema aangeboden:

Lezing 1: **Ton van der Kroon: Harmonie is mogelijk.**



Hij vertelt, gebaseerd op zijn boek 'Het labyrint van de tijd', over mensen van verschillende godsdiensten die niet kozen voor strijd en onenigheid maar ondanks alle verschillen bleven geloven in eenheid, verbinding en broederschap. Inspirerend voor onze tijd!

Ton van der Kroon schrijft zelf over dit boek: Christendom, Jodendom, Islam; drie godsdiensten die in essentie veel van elkaar weg hebben. Sterker nog: ze stammen alle drie uit dezelfde bron. In een tijd waarin het spanningsveld tussen deze drie godsdiensten groter lijkt te worden en gevoelens van nationalisme en racisme de kop opsteken, ben ik op zoek gegaan naar de wortels van het geloof. Ik deed tien jaar lang onderzoek in het Midden-Oosten en reisde met een team van mensen naar Egypte, Ethiopië, Syrië, Jordanië en Israël. Daarnaast werkte ik zeven jaar als traumahulpverlener in de Gazastrook en organiseerde een jaarlijkse Healing Conferentie in Jericho, de oudste stad op aarde. Het resultaat van al deze reizen en avonturen is een roman geworden,

een reis door 10.000 jaar geschiedenis. Verschillende levensverhalen vertellen de esoterische of verborgen geschiedenis van mensen die door alle tijden heen zijn blijven geloven in eenheid, verbinding en broederschap. Mensen die niet kozen voor strijd of dualiteit, maar de menselijkheid en diversiteit van culturen en religies boven alles stelden.

Laat u meenemen op een reis door 10.000 jaar geschiedenis, maak kennis met de oude wijsheid van de Essenen, de Katharen, de ketterse farao Echnaton, de liefde van Salomo en Sheba en de mystieke eenheid die schuil gaat achter alle geloven....Het boek van Ton van der Kroon heet: "**Het Labyrint van de Tijd**", uitgeverij Ankh Hermes, €19,90, ISBN: 9789020204131.

Wanneer: Donderdagavond 3 oktober om 20.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62.
--

Lezing 2: **John Batist over het Chassidisme en lichter leven.**

Het Chassidisme is een stroming in het Jodendom waarbinnen in tijden van grote armoede en vervolging toch de vreugde steeds overheerste. Het is één van de meest boeiende bewegingen binnen het Jodendom die in onze streken bekendheid heeft gekregen o.a door de boeken van Martin Buber (Chassidische vertellingen en Chassidische boodschap). Hoe is de beweging ontstaan? Rond 1698 werd in een klein plaatsje, Okup in Podolië (nu Roemenië), Jisroël geboren, zoon van een rabbi Eliëzer. Hij wordt de grondlegger van de chassidische beweging, en krijgt als erenaam: de *Ba'al Sjem Tov* (= De Meester van de Goede Naam.) Rondom hem ontstaat een nieuwe Joodse beweging in het oosten van Europa, waarin het gewone volk zich kon herkennen: de mensen, die zich verwaarloosd voelden door een orthodoxie, die zich meer om regels dan om hen



bekommerde. Het chassidisme is echt een beweging van en voor het gewone volk, waarin heel verschillende elementen tot een levende eenheid zijn verbonden.

De studie van de Tora wordt heel belangrijk gevonden. Daarnaast wordt de werkelijkheid als wonderlijk en mystiek beleefd. God wordt ontdekt en gezien in het gewone leven. Er heerst een sterke verwachting van de komst van de messias.

Wanneer: Dinsdagavond 19 november, 20.00 uur Lucaszaal van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.
--

Activiteiten overdag

Niet iedereen vindt het prettig of heeft de energie om nog 's avonds de deur uit te gaan. Daarom ook een groeiend aanbod voor overdag:

Het vrijdagmorgengesprek voor ouderen

Deze activiteit werd door ds. Meint Wind opgezet en lange tijd geleid. Er wordt met elkaar gesproken over actuele onderwerpen. Daarna volgt een gezamenlijke lunch. Het brood nemen de deelnemers zelf mee. Voor drinken wordt gezorgd. De ouderen hebben aangegeven dat ze na zijn vertrek graag door willen gaan. Waarschijnlijk zal de leiding worden overgenomen door ds. Anne Marijke Spijkerboer. Het wordt mogelijk een donderdagmorgengesprek. Voor meer informatie zie de kerkbladen en deze website.

Wanneer: Waarschijnlijk op donderdagochtenden in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
--

Meditatieve gespreksgroep

Een warme groep van ouderen waar nieuwe mensen van harte welkom zijn. We bespreken hoofdstukken uit het boek 'Catechismus van de Compassie'. Dit boek kost € 17,50 - ISBN 10 9490708151. Ieder hoofdstuk staat op zichzelf. Nieuwe mensen kunnen dus gemakkelijk mee gaan doen. We spreken in deze groep niet alleen op verstandelijk niveau met elkaar. De eigen beleving heeft ook een belangrijke rol. De ochtenden beginnen met een geleide meditatie.

Wanneer: Donderdagochtenden 12 september en 21 november van 10.00 tot 12.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. Leiding; ds. Susan Karreman.

Bespiegelingen over de ziel met filosoof Bob Lanswyer



De mens van nu gelooft vaak niet meer in een ziel. Toch verschijnen er weer veel boeken over dit onderwerp. We missen de ziel. Filosoof Bob Lanswyer zal op heldere wijze uitleggen hoe er door grote denkers in het verleden over de ziel is gedacht. Ook de huidige tijd komt aan bod. Er is gelegenheid voor gesprek en het stellen van vragen.

Op deze bijeenkomsten zal dus veel informatie worden gegeven. Maar altijd zal deze informatie worden teruggekoppeld naar de beleving van de deelnemers. Om met deze kring mee te doen is voorkennis van de filosofie niet nodig. Bob Lanswyer weet moeilijke onderwerpen op toegankelijke wijze uit te leggen.

Wanneer: Woensdagochtenden 2 en 30 oktober en 27 november van 10.00 tot 12.00 uur. In de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Raak ik nu ook mijn geloof nog kwijt? Met dr. Arthur Polspoel

Over geloven in tijden van rouw. Dhr. Polspoel is praktisch theoloog en heeft veel ervaring in de pastorale hulpverlening. Vorig jaar was hij ook bij ons in de week voorafgaande aan de gedachtenis van de gestorvenen. Op een heel toegankelijke manier vertelt hij over dit moeilijke onderwerp. Ook spreekt hij graag met de aanwezigen over hun eigen ervaringen met rouw en verlies. Het is vaak een grote angst voor mensen die iemand verloren aan de dood, dat ze naast

het grote verlies ook hun geloof nog verliezen. Want God lijkt ver weg en de wereld wordt ervaren als vreemd en onbarmhartig. Waar vind je dan nog troost?

Wie een mens verloor en zich daar eenzaam in voelt is van harte welkom. Ook wie zich afvraagt wat geloven nog kan betekenen in een situatie waarin alles wat goed en vertrouwd was, lijkt te vervagen.

Wanneer: Donderdagmiddag 31 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.
--

Zondagse lunchclub voor 30-45-jarigen

Met drukke banen en soms (kleine) kinderen heb je vaak een vol bestaan. Naar de kerk gaan schiet er dan nog wel eens bij in. Op zondagochtend treffen we elkaar dan ook niet zo snel. Dat is jammer, want toch is het wel eens fijn om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. We nodigen iedereen tussen 30 en 45 jaar uit voor de lunchclub, eens in de twee maanden op zondagmiddag. Ze vinden afwisselend plaats in de Oude en Nieuwe Kerk. Zondag 6 oktober ontmoeten we elkaar in de Oude Kerk van 12.15 tot 13.45 uur. Zondag 1 december van 12.00 tot 13.30 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Door wie: Ds. Anne Marijke Spijkerboer, e-mail: annemarijkespijkerboer@xs4all.nl of tel.: 39 63 775 of Judith van Dijk, e-mail: just@alice.nl .

Kindercatechese: Over de getallen in de Bijbel

Er worden in de Bijbel heel veel getallen genoemd. Wat mensen vaak niet weten is dat die getallen niet alleen maar getallen zijn. Maar dat ze een bijzondere betekenis hebben. Hierover zal het gaan op deze middagen. Er zullen bijbelverhalen verteld worden waarin getallen een bijzondere rol spelen. En er zal ruimte zijn voor creatieve verwerking. Zo leren de kinderen op een speelse manier veel over de Bijbel en over de diepere betekenis ervan. Gemeenteleden Florence Kuipers en Nel van Tol zullen deze bijeenkomsten leiden.

Wanneer: Vrijdagmiddagen 1, 8, 15, 22 en 29 november van 16.00 tot 17.00 in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. Vanaf 15.30 uur is er limonade.

Activiteiten in de avond

Mensen die werken of het op een andere manier druk hebben overdag, kunnen 's avonds meedoen aan verschillende en uiteenlopende activiteiten.

Voor wie het druk heeft - voor mensen van 57 jaar en jonger met ds. Anne Marijke Spijkerboer. Een gespreksgroep voor mensen die het altijd druk hebben en nauwelijks tijd hebben om bij de belangrijke vragen in het leven stil staan. Maar die wel het verlangen voelen geestelijk gevoed te worden. Want ook al heb je het (te ?) druk, de diepere vragen van het leven laten zich niet gemakkelijk wegdrücken. We bespreken een inspirerend boek. Als je belangstelling hebt kun je je alvast opgeven.

Maandelijks Taizéviering

Op de laatste vrijdagavond van de maand wordt deze viering gehouden, die heel anders is dan een kerkdienst. Kernwoorden zijn: laagdrempeligheid, eenvoud, meditatief karakter, eenvoudige, vaak herhaalde liederen, gebed en stilte.

De inspiratie voor deze vieringen komt van de oecumenische kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. Een klein dorpje in de heuvels van Bourgondië waar jaarlijks duizenden jongeren, maar ook ouderen meevieren en meeleven met de broeders.

Kom en ervaar de bijzondere sfeer. Je zult je zeker welkom voelen. Na afloop is er altijd koffie en thee en de mogelijkheid met elkaar in gesprek te komen. Opgave vooraf is niet nodig.

Wanneer: Elke laatste vrijdag van de maand van 19.30 tot 20.15 uur in de Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchillaan 376. Inlichtingen: Marco Nijdam, tel 394 57 67.

Open Cirkel voor mensen van ongeveer 50-67 jaar

Eens per maand op dinsdagavond. Deze groep wordt gevormd door mensen die een kleine geloofsgemeenschap willen vormen die bestaat uit protestanten en katholieken. We praten over van alles wat met geloven en leven te maken heeft. Het ligt in de bedoeling om ook andere dingen met elkaar te gaan doen zoals: eens samen eten of theaterbezoek. De naam zegt het al, we vormen een open cirkel waar nieuwe mensen van harte welkom zijn. Wil je ervaren wat een geloofsgemeenschap kan betekenen? Kom dan eens langs. Het betekent niet dat je gelijk ook alle andere keren hoeft te komen. Iedere avond staat op zichzelf en heeft een eigen onderwerp. Coördinatie door ds. Susan Karreman en Wim Plantenga.

Wanneer: Dinsdagavonden 10 september, 8 oktober en 12 november van 19.30 tot 21.00 uur in het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.

Lezing over geloofscrisis door Jeroen Hommes

We hebben eerder ervaren dat Jeroen Hommes van zijn hart geen moordkuil maakt. In zijn lezingen betreft hij ook sterk de eigen ervaringen. Daarnaast is er plaats voor zijn grote kennis over het onderwerp. Deze avond zal hij spreken over hoe je als gelovige je geloof kunt dreigen te verliezen. Maar hoe je er daarna ook weer uit kunt komen. De deelnemers mogen eigen ervaringen inbrengen. Het is een onderwerp waar niet vaak over gesproken wordt. Toch zullen veel mensen ermee worstelen, in een tijd waarin alles verandert en oude zekerheden op de helling staan.

Wanneer: Donderdagavond 7 november, van 20.00- 22.00 uur, in de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk, Van Vredenburgweg 67.

Groepen voor christelijke meditatie

Waarom zou je mediteren? Voor veel mensen is dit geen vraag meer. We worden immers allemaal meegezogen in een leven dat steeds sneller lijkt te gaan en waar voor stilstaan en bezinning nauwelijks nog tijd te vinden is. Wie gaat mediteren leert stil te staan en zich te concentreren. In de christelijke meditatie gaat het daarbij om de concentratie op inspirerende christelijke teksten en om het leren vergroten van de openheid voor God. Daar is niets zweverigs aan. Integendeel, het vraagt om hard werken en de beide benen op de grond! Er draaien verschillende maandelijkse groepen voor meditatie. Het doel is om tot een verdieping van het geloven te komen door gesprek en oefeningen, zodat concentratie en rust bereikt kunnen worden. Om mee te kunnen doen is geen meditatie-ervaring nodig. Wel graag de openheid om nieuwe dingen te leren.

Bij de volgende groepen kunnen nog één of meer mensen invoegen.

Meditatiegroep B op de maandagavonden 2 september, 7 oktober en 4 november van 20.00 tot 21.30 uur in het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.

Meditatiegroep C op de donderdagavonden 19 september, 17 oktober en 21 november van 20.00 tot 21.30 uur in het Kruispunt, Dr H.J. van Mooklaan 33.

De groepen worden geleid door ds. Susan Karreman.

Lezing Jodendom : Het mensbeeld van de Tora, door Peter van 't Riet



Veel mensen houden zich tegenwoordig bezig met Godsbeelden. Hoe is God? Is Hij een vader, een wrede tiran? Is Hij onverschillig of juist betrokken? Is Hij een persoon of een onpersoonlijke kracht? En welke Godsbeelden vind je in de Bijbel?

Peter van 't Riet wil aan de andere kant beginnen en zich afvragen wat voor mensbeeld er in de Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) te vinden is.

Over het godsbeeld in de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar volgens Peter van 't Riet is God vanzelfsprekend in de Tora en vormt de mens het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie. Dan ook

komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de wereld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na conflicten. Het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van vandaag.

Wanneer: Donderdagavond 12 september van 20.00 tot 22.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62.

Muzikaal geboorteverhaal met Arthur Vos

Al eerder verzorgde musicus Arthur een prachtige avond met een heel bijzondere en aangrijpende muzikale film over het lijden van Jezus. Nu concentreert hij zich op de figuren die in het kerstevangelie een rol spelen. Ook nu weer fragmenten uit films en muziek die daarbij hoort. Zo kunt u eens op een heel originele manier in contact komen met de voor velen overbekende figuren: Jozef en Maria, de wijzen uit het oosten, de herders en de engelen etc. U hoeft om hier van te kunnen genieten geen verstand van muziek te hebben. Arthur zal waar nodig een toelichting geven.

Wanneer: Woensdagavond 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Literatuurkring in de Nieuwe Kerk wordt een maandelijkse literatuurkring gehouden. Deze zit op dit moment echter vol. Maar u kunt zich wel op de wachtlijst laten zetten. Dan wordt met u contact opgenomen zo gauw er plaats is.

Inlichtingen bij Elly Herbschleb-Voogt, e-mail: eherbie@ziggo.nl of tel.: 39 40 459.

Centrale opgave-adressen:

Rina van den Broeke, e-mail: rvdbroeke@casema.nl of tel.: 39 68 145 of

Anneke van Exel, e-mail: annekevanexel@planet.nl of tel.: 39 76 385.

Bij geen gehoor graag inspreken.

Opgave? Graag minimaal drie dagen van tevoren. Op grond van het aantal aanmeldingen op dat tijdstip wordt bepaald of een activiteit door kan gaan. Later opgeven mag wel, maar we stellen een tijdige opgave zeer op prijs. De minimale groepsgrootte voor gespreksgroepen is meestal zes. En voor lezingen vijftien. Dit laatste wordt in overleg met de spreker besloten.

WIE IS WIE?

John Batist was pastoraal werker vanaf 1977 in Roosendaal, Rijswijk en Scheveningen. Hij volgde jaartrainingen Bibliodrama en Dans bij 'De Zevende Hemel' en cursussen mystiek bij het Titus Brandsma Instituut. Sinds juli 2011 is hij met pensioen.

Judith van Dijk is lid van de protestantse gemeente en actief bij de tienerdiensten.

Elly Herbschleb is lid van de protestantse gemeente.

Florence Kuipers is lid van de protestantse gemeente.

Jeroen J.M. Hommes studeerde rooms-katholieke theologie in Mainz en is in economie en statistiek afgestudeerd in Heidelberg. Hij was lid van de Academie der Wetenschappen in Duitsland. Hij is via vrijwilligerswerk verbonden aan de Benedictus- en- Bernadettekerk.

Susan Karreman is predikant van de protestantse gemeente.

Ton van der Kroon studeerde bedrijfskunde en theaterwetenschappen. Op een congres in Engeland komt hij in contact met het begrip 'Open Space'. De kern hiervan is dat onze problemen ontstaan doordat we over alles controle willen houden. Hij breekt zijn studies af omdat hij hier meer mee bezig wil zijn en op een andere manier wil gaan leren. Hij gaat naar de V.S. en verblijft o.a. bij de Hopi en Yagui Indianen. En heeft talloze ontmoetingen met bijzondere mensen. Dit heeft geleid tot het schrijven van verschillende boeken.

Robert P.A.M Lanswyer studeerde Nederlands recht en filosofie aan de universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt als docent filosofie aan de sociale academie. Ook gaf hij les aan de Volksuniversiteit.

Marco Nijdam is lid van de protestantse gemeente en al jaren betrokken bij activiteiten rond Taizé.

Anne Marijke Spijkerboer is predikant van de protestantse gemeente.

Wim Plantenga is ouderling in de Nieuwe Kerk en betrokken bij het de Open Cirkel.

Arthur Polspoel is praktisch theoloog en doceerde aan de universiteit van Tilburg. Hij heeft 30 jaar ervaring in pastoraat en supervisie.

Peter van 't Riet is wiskundige en psycholoog en verdiept zich sinds vele jaren intensief in het Jodendom. Hij schreef er verschillende boeken over.

Nel van Tol is lid van de protestantse gemeente.

Arthur Vos lid van de protestantse gemeente en musicus.

RIJSWIJK
Protestantse Gemeente



de Bibliotheek
aan de Vliet



R.K. PAROCHIE H. BONIFATIUS