

### 'Open Cirkel' voor mensen tussen (ongeveer) 45 en 67 jaar

Een oecumenische ontmoetingsgroep die iedere tweede dinsdag van de maand bijeenkomt. Momenteel bespreken we het boek 'Ik geloof het wel' waarin Hein Stufkens vanuit zijn rooms-katholieke en Annemiek Schrijver vanuit haar protestantse achtergrond de belangrijke items van het geloof bespreken. Ieder hoofdstuk staat op zichzelf, dus instromen is altijd mogelijk. Op dinsdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei in het Kruispunt, dr. H.J. van Mooklaan 33 van 20.00 tot 21.30 uur.

**Let op:** op dinsdag 13 januari eten we eerst met elkaar en beginnen we om 18.30 uur.

### 'Project 45 67' onder leiding van Sity Smedinga

Met dit project willen we de mensen uit bovengenoemde leeftijdscategorie meer bij de kerk betrekken. Daartoe organiseren wij een aantal activiteiten: Thema-avonden, Samen Eten met Café en Kerk aan Huis. De activiteiten hebben tot doel om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te spreken over zaken die ertoe doen en dat in een ontspannen sfeer. De een houdt meer van een gesprek aan tafel, de ander van een inhoudelijk gesprek over een bepaald onderwerp en weer een ander kiest liever voor een gesprek in de huiselijke sfeer.

De Thema-avonden worden gehouden op dinsdag 3 maart in Ontmoetingswinkel JC09 (Kerklaan 3) of in de Oude Kerk (Herenstraat 62b) en op donderdag 4 juni in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Kerk aan Huis wordt bij verschillende mensen aan huis gehouden. De data waaruit een keuze kan worden gemaakt zijn: dinsdag 27 januari, woensdag 4 februari en maandag 16 februari. We beginnen om 20.00 uur. Via het kerkblad, de websites van de PGR en Van Binnenuit en bij aanmelding maken we bekend welk thema centraal staat bij welke activiteit en waar Kerk aan Huis wordt gehouden.

Samen Eten en Café wordt gehouden op de vrijdagen 20 maart en 19 juni, beide in de Nieuwe kerk, Steenvoordelaan 364. Vanaf 19.00 uur ben je welkom en het Café is open vanaf 21.00 uur.

Voor alle activiteiten van het 'Project 45 67' kunt u zich opgeven via het volgende e-mailadres: [proj.4567@gmail.com](mailto:proj.4567@gmail.com) onder vermelding van de activiteit.

6



## VAN BINNENUIT VOORJAAR 2015

Iedereen is welkom, kerkelijk of niet

Informatie en opgave (tenzij anders aangegeven): [www.van-binnenuit.nl](http://www.van-binnenuit.nl). U kunt ook bellen naar Anneke van Exel, tel.: 39 76 385 of Rina v.d. Broeke, tel.: 39 68 145. Bij geen gehoor graag inspreken. U wordt dan teruggebeld. Als u zeker wilt weten of een activiteit doorgaat, raadpleeg dan de website of bel naar een van de vorengenoemde telefoonnummers.

### **Lezingen**

#### 'Mystiek in de Paasverhalen volgens Johannes' door John Batist

John Batist zal het bijzondere karakter van het Johannesevangelie toelichten en het belang ervan schetsen voor de geloofsbeleving in onze tijd. Hierbij zullen Maria Magdalena, de 'ongelovige' Thomas en Petrus aan de orde komen. Het gaat Johannes steeds om het innerlijk licht dat in de ziel naar boven wordt gebracht. Op donderdag 19 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Lucaszaal van de Bonifatiuspastorie, Van Vredenburgweg 67.

#### Hein Stufkens: 'Wat maakt ons heel?'

*Deze lezing wordt u aangeboden door de openbare bibliotheek en de gezamenlijke kerken.*

Spiritueel leraar Hein Stufkens zal spreken over het thema dat in ieder mensenleven speelt: 'Wat maakt ons heel?' Hoe kunnen we zo leven dat we meer en meer de mens kunnen worden die diep in ons verborgen ligt? Hein Stufkens zal hiervoor praktische aanwijzingen en adviezen geven. Hij zal de verschillende stadia van groei schetsen, waar ieder mens doorheen mag gaan. Op donderdag 26 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de openbare bibliotheek, Generaal Eisenhowerplein 101. Kaarten (€5,- voor leden en €7,- voor wie geen lid is van de bibliotheek) zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek en via de website: [www.bibliotheekaandevliet.nl](http://www.bibliotheekaandevliet.nl).

#### 'Christus in het werk van Chagall' door ds. Anne Marijke Spijkerboer

Hoewel Chagall een Joodse schilder was, komt Christus regelmatig voor in zijn werk. Op een enkele uitzondering na gaat het dan steeds om een beeld van Christus aan het kruis. Wat is daar te zien en wat wil Chagall met deze beelden zeggen? Op woensdag 22 april van 20.00 tot 21.45 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

## **Workshop**

### 'Poëzie en gebed' met Adrienne Kraats-Vooijs

Zoeken naar woorden..., dat is wat mensen doen als ze willen bidden, als ze willen troosten en als ze een gedicht willen maken. In deze workshop maken we samen een gedicht waarvan de woorden ook zomaar in een gebed gebruikt zouden kunnen worden. We spelen met taal en proberen op die manier dicht bij het mysterie te komen dat daaronder verborgen ligt. Op donderdag 5 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

## **Film**

### The way

Wanneer Daniel overlijdt tijdens de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, besluit zijn vader Tom de reis te volbrengen om hem te eren. Tijdens de reis ontmoet Tom verschillende mensen die allen op zoek zijn naar de zin van hun leven. Op dinsdag 10 februari van 14.30 tot 17.00 uur in de Lucaszaal van de Bonifatiuspastorie, Van Vredenburgweg 67. Kosten: € 2,50.

*Deze film zou aanvankelijk 4 november jl. worden vertoond, maar dat ging wegens omstandigheden niet door.*

## **Sobere Maaltijden in de tijd vóór Pasen**

Op 18 februari begint de veertigdagentijd. In deze periode organiseren we de sobere maaltijden die tot doel hebben deze periode vóór Pasen bewuster te beleven. Iedereen die aan wil schuiven is welkom. Deze maaltijden worden afgesloten met de grote vastenmaaltijd.

### Soep en brood maaltijden

Deze worden gehouden op de dinsdagen 24 februari, 3, 17, 24, 31 maart in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 en beginnen om 17.30 uur. Vanaf 17.00 uur bent u welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij pastor I. van der Aart: [pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info](mailto:pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info), telefoon: 399 24 16 of bij Trudy van Dop: [vanderperk.dop@hotmail.nl](mailto:vanderperk.dop@hotmail.nl), telefoon: 393 57 87.

### Grote vastenmaaltijd

De grote Vastenmaaltijd wordt bereid door jongeren uit de Bonifatiusparochie en de Protestantse Gemeente Rijswijk. Deze maaltijd wordt gehouden op donderdag 12 maart om 18.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. U kunt zich hiervoor aanmelden bij pastor I. van der Aart: [pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info](mailto:pastor.vanderaart@bonifatiusparochie.info), telefoon: 399 24 16.

### 'Filosofiegroep' onder leiding van ds. Susan Karreman en Bob Lanswyer

Met een enthousiaste (oecumenische) groep zijn we bezig gedeelten uit het boek 'Een seculiere tijd' van de filosoof Charles Taylor te bestuderen. Wie nog mee wil doen is zeker welkom. Filosofische voorkennis is niet nodig. Wel openheid voor en nieuwsgierigheid naar nieuwe denkbeelden. Op de woensdagen 28 januari, 4 maart, 25 maart, 29 april en 27 mei van 10.00 tot 11.30 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

### 'De Verdieping'. Gespreksgroep voor 25 – 50 jarigen onder leiding van ds. Michiel de Leeuw

Deze groep is bedoeld om met elkaar de diepte in te gaan. Om van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen ervaringen. De gesprekken zullen we op een afwisselende manier voeren: aan de hand van een hoofdstuk uit een boek, een actueel artikel, een prikkelend Bijbelverhaal, een gedicht of preek. Onze eigen vragen en gedachten, ideeën en meningen komen dan vanzelf ter sprake. Iedereen, binnen deze leeftijdsgroep, die aan wil schuiven, is van harte welkom. Het maakt niet uit hoe regelmatig je komt. We komen eens per maand op woensdag bij elkaar om 20.30 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. De data zullen we met elkaar afspreken.

### 'Groeien in geloof'. Gespreksgroep over geloofsopvoeding onder leiding van ds. Michiel de Leeuw

Deze gespreksgroep is bedoeld voor ouders van jonge kinderen. We willen met elkaar het gesprek aangaan over vragen als: wat betekent de komst van onze kinderen in ons leven en met betrekking tot ons geloof? Wat hebben we zelf meegekregen en wat willen we doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol? Het zal gaan over opvoeding, rituelen, feesten, verhalen, communicatie met kinderen over God, over goed en kwaad, etc. Frequentie, data en tijdstippen van de groep worden gezamenlijk bepaald.

### 'Druk-druk-druk' voor mensen tussen (ongeveer) 45 en 67 jaar onder leiding van ds. Anne Marijke Spijkerboer

Sinds 2011 komt de groep 'Druk-druk-druk' eens per maand bij elkaar om een gedeelte van een boek te bespreken. Gemeenschappelijke kenmerken van deze leeftijdsfase zijn: zorgen voor ouder wordende ouders, eventueel kinderen (bijna) uit huis, werk en werkloosheid, nadenken over wat kerk en geloof (niet meer) betekenen. Op de donderdagen 22 januari, (februari niet), 26 maart, 23 april en 21 mei 2015 van 20.00 tot 21.45 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

## **Kindercatechese**

### *Nieuwe Kerk*

'Dieren in de Bijbel' onder leiding van Florence Kuipers en Nel van Tol

We houden ons bezig met de verschillende dieren in de Bijbel. Zo proberen we dichterbij de betekenis van de Bijbelse verhalen te komen. Er is ook ruimte voor een creatieve verwerking. Op de vrijdagen 6, 13, 20 en 27 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Vanaf 15.30 uur staat de limonade klaar. Op woensdagmiddag 1 april bereiden we de Witte Donderdagviering voor met de kinderen die daaraan mee willen doen. De kinderen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

### *Oude Kerk*

'Op naar Pasen!' onder leiding van ds. Michiel de Leeuw en Wilma Mullaart

De bijeenkomsten in de aanloop naar Pasen staan natuurlijk in het teken van dit bijzondere feest! We komen drie keer bij elkaar met alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Door middel van mooie verhalen en activiteiten gaan we met elkaar op ontdekkingsstocht naar de betekenis van het Feest van de Opstanding dat wereldwijd wordt gevierd. Dus: Op naar Pasen! Neem vooral een vriendje of vriendinnetje mee! Op de maandagen 16, 23 en 30 maart van 15.30 tot 17.00 uur in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.

## **Christelijke meditatie**

De groepen voor christelijke meditatie staan onder leiding van ds. Susan Karreman

We oefenen met elkaar om ons minder te haasten, ons meer te concentreren en om ons te openen voor de Aanwezige.

Meditatiegroep A: op de donderdagavonden 22 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, en 21 mei.

Meditatiegroep B: op de maandagavonden 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april en 18 mei.

Meditatiegroep C: op de donderdagavonden 15 januari, 5 februari, 19 maart, 16 april en 28 mei.

Er is ook een meditatiegroep die iedere maandagochtend bijeenkomt.

*N.B. Voor alle meditatiegroepen geldt dat alleen in overleg kan worden meegedaan en dat deelname niet gelijk mogelijk is vanwege de grote belangstelling.*

## **Gespreks- en ontmoetingsgroepen**

Bijeenkomsten voor oudere gemeenteleden

Ds. Susan Karreman en ds. Anne Marijke Spijkerboer houden ontmoetingsbijeenkomsten voor oudere gemeenteleden. Omdat het aantal ouderen in hun secties zeer groot is en er geen ouderenpastor meer is, willen ze op deze manier alle ouderen toch de mogelijkheid bieden om hen te ontmoeten. En natuurlijk kan het prettig zijn om ook andere gemeenteleden eens te spreken. We komen bij elkaar op verschillende locaties, zodat het nooit ver van uw huis is. Via het kerkblad en de websites van de PGR en Van Binnenuit maken we bekend waar en wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden.

Rouwgroep door ds. Susan Karreman en ds. Anne Marijke Spijkerboer

Een mens verliezen aan de dood is, hoe dan ook, ingrijpend. Vaak hebben we als mens lang tijd nodig om daarna weer een beetje onszelf te worden. Ieder die graag een steuntje in de rug wil hebben op deze lange weg van rouw, is van harte welkom bij deze bijeenkomsten. Het maakt daarbij niet uit hoe lang het is geleden dat u iemand heeft verloren. Wel raden we af om aan deze groep mee te doen als het verlies nog heel vers is (een half jaar of korter). U kunt zich hiervoor alleen opgeven als u alle keren aanwezig kunt zijn. We komen bij elkaar op de donderdagen 26 maart, 23 april en 21 mei van 10.30 tot 12.00 uur de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

### De Ontmoeting

De Ontmoeting is een open ontmoetingsplaats voor mensen uit de wijk en van de kerk. U kunt er anderen leren kennen en met hen in gesprek gaan. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten. In het voorjaar hadden we bijvoorbeeld een middag over diepzeeduiken, de elf steden, een quizmiddag en een middag met spelletjes van vroeger. Ter bestrijding van de kosten vragen we per keer een kleine bijdrage. De richtprijs is € 2,-. We komen om de week bij elkaar in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de kerk open. De data van de bijeenkomsten kunt u in het kerkblad vinden. Informatie bij Annelies Aalders en Karla Zwijgers telefoon: 393 41 72 of Rijn en Sieb van Kooij telefoon: 394 45 08.