



VAN BINNENUIT VOORJAAR 2014

Iedereen is welkom, kerkelijk of niet

Voor meer informatie en opgave: www.van-binnenuit.nl. U kunt ook bellen naar Anneke van Exel, tel.: 39 76 385 of Rina v.d. Broeke, tel.: 39 68 145. Bij geen gehoor graag inspreken. U wordt dan teruggebeld. Voor de lezingen in samenwerking met de bibliotheek kunt u zich opgeven via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekaandevliet.nl.

Gezamenlijke lezingen van de openbare bibliotheek, de rooms-katholieke parochie en de protestantse gemeente

Voor deze lezingen geldt: opgave in de bibliotheek of via de website www.bibliotheekaandevliet.nl, liefst zo snel mogelijk. Kosten: € 7,-.

Jaarthema: *'Lichter leven'*. Iets waar we allemaal naar verlangen. Maar hoe bereik je dat?

Lezing

In de maand van de spiritualiteit spreekt Karin Bosveld over *'Lichter Leven'*. Om meer rust te krijgen hoeft je je leven niet helemaal om te gooien. Met 8 simpele richtlijnen kun je leren de juiste keuzes te maken. Op dinsdag 28 januari van 20.00 – 22.00 uur in de Openbare Bibliotheek, Generaal Eisenhowerplein 101.

Activiteit

Lichter leven in beweging en meditatie met Jacomina Zegers.

Door te dansen in meditatieve vormen kan een verrijking ontstaan in je innerlijke beleving. Iedereen kan meedoen. Danservaring is niet vereist. Op dinsdag 18 maart van 20.00 – 22.00 uur in de Benedictus- en Bernadettekerk, Sir Winston Churchillaan 376.

Activiteiten overdag

Gespreksgroep voor ouderen

De gespreksgroep is verhuisd van de vrijdag- naar de donderdagmorgen en staat nu onder leiding van ds. Anne Marijke Spijkerboer. De data voor 2014 kunt u vinden in het kerkblad.

Als je te maken krijgt met ziekte

Gedurende drie bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over onze ervaringen met ziekte van onszelf of van een dierbare. Naast de beleevingsaspecten komen ook de spirituele kanten van ziekte aan bod. Deze kring, die bedoeld is voor zowel zieken als gezonden, wordt geleid door ds. Michiel de Leeuw. Op vrijdagen 7 en 21 maart en 4 april van 10.00 – 11.30 uur in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.

Meditatieve gespreksgroep

Onder leiding van ds. Susan Karreman lezen en bespreken we het boek *'De reis van je hoofd naar je hart'* van Leo Fijen. Dit boek kost € 17,50. Op de donderdagen 6 februari en 3 april van 10.00 – 12.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Bespiegelingen over de ziel – vervolg

Onder leiding van filosoof Bob Lanswyer en ds. Susan Karreman lezen we teksten van filosofen over de ziel. We zijn begonnen bij Plato en gaan zo verder de tijd door. Er is gelegenheid voor gesprek en voor het stellen van vragen. Deze kring is een vervolg op de ochtenden in het najaar. Nieuwe mensen kunnen meedoen. U krijgt dan alsnog de teksten die we al besproken hebben. Op de woensdagen 15 januari, 12 februari en 12 maart van 10.00 – 12.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Opa's en oma's schrijven

Praten over het geloof is moeilijk geworden in een tijd waarin de kerk steeds minder vanzelfsprekend is. Wat nu als u eens een brief zou schrijven aan uw kleinkind(eren)? Een brief waarin u vertelt welke rol het geloof in uw leven heeft gespeeld en wat u uw kleinkind hierin toewenst. Het zal een bijzonder document opleveren, voor uzelf en uw nageslacht. Ds. Michiel de Leeuw zal deze bijeenkomsten leiden. Op de donderdagen 30 januari en 13 en 27 februari van 10.00 – 11.30 uur in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.

Film: 'Il y a longtemps que je t'aime' (*Het is lang geleden dat ik van je hield*). Juliette is vrijgekomen na een gevangenisstraf van 15 jaar. Haar jongere zusje neemt haar bij zich in huis en wil haar weer leren kennen. De man van dit zusje biedt weerstand en veel andere mensen ook. Naast haar zusje is het alleen Michel die haar accepteert. Door de hulp van deze twee mensen kan ze stukje bij beetje uit haar schulp kruipen. Op dinsdag 18 februari om 14.30 uur in de Lucaszaal van de Bonifatiusparochie, Van Vredenburgweg 67. Pastor Ingrid van der Aart zal deze film vertonen en toelichten. Kosten: € 2,50.

Film: 'Atonement' (*Verzoening*)

Een jonge vrouw heeft een jeugdzonde begaan met grote gevolgen voor anderen. Op latere leeftijd probeert zij dit kwaad te verzoenen. Dit is een film van cineast Joe Wright en is gebaseerd op de gelijknamige Britse roman van Ian McEwan. Op dinsdag 22 april om 14.30 uur in de Lucaszaal van de Bonifatiusparochie, Van Vredenburgweg 67. Pastor Ingrid van der Aart zal deze film vertonen en toelichten. Kosten: € 2,50.

Catechese voor kinderen

Kindercatechese Oude Kerk: 'Get up, stand up!'

De bijeenkomsten in de aanloop naar Pasen staan in het teken van dit bijzondere feest! Met alle kinderen van 6 t/m 12 jaar komen we drie keer bij elkaar. Door mooie verhalen en activiteiten gaan we op ontdekkingstocht naar de betekenis van het feest van de opstanding dat wereldwijd wordt gevierd. Dus: 'get up, stand up'. Neem broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee en kom! Wilma Mullaart en ds. Michiel de Leeuw zullen de bijeenkomsten leiden. Op de maandagen 31 maart, 7 en 14 april van 15.30 – 17.00 uur in Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3.

Kindercatechese Nieuwe Kerk: 'Het verhaal van de getallen –vervolg'

Het zal opnieuw gaan over de bijzondere betekenis van getallen in de Bijbel. Met name het getal veertig zal in deze tijd voor Pasen aan de orde komen. Deze catechese loopt uit op een viering met kinderen op Witte Donderdag 18 april. Kinderen die dat leuk vinden, mogen eraan meedoen. Florence Kuipers en Nel van Tol zullen de bijeenkomsten leiden. Op de vrijdagen 21 en 28 maart en 4 en 11 april van 16.00 - 17.00 uur en een voorbereiding van de Witte Donderdagviering op woensdagmiddag 16 april, ook van 16.00 – 17.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom.

Activiteiten in de avond

Groepen voor christelijke meditatie

Er zijn verschillende meditatiegroepen onder leiding van ds. Susan Karreman. Het doel is om door gesprek en oefeningen tot verdieping van geloven te komen. Om mee te kunnen doen is geen meditatie-ervaring nodig. Wel enig doorzettingsvermogen en de openheid om nieuwe dingen te leren. Als u met een bepaalde groep mee wilt doen, informeer dan van tevoren of er plaats is. De bijeenkomsten zijn van 20.00 – 21.30 uur in Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33.

Meditatiegroep A op de donderdagen 9 januari, 6 februari, 6 maart, 10 april en 15 mei.

Meditatiegroep B op de maandagen 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 19 mei.

Meditatiegroep C op de donderdagen 23 januari, 27 februari, 27 maart en 8 en 22 mei.

Leerhuis over de Chassidische Legenden van Nicolaas Hendrik Werkman

Tijdens de oorlog maakte de Groningse kunstenaar Nicolaas Hendrik Werkman een serie 'druksels' rond chassidische legenden. Deze kleurige kunstwerken hebben grote bekendheid gekregen. Deze avond zal een deel van het werk (in kopie) worden getoond en zullen de legenden worden verteld. Ook zal de enerverende oorsprong van het werk uit de doeken worden gedaan. De avond staat onder leiding van ds. Anne Marijke Spijkerboer. Op woensdag 5 maart van 20.00 – 22.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Het Joodse karakter van de evangeliën.

Peter van 't Riet zal weer komen spreken, maar nu over de Joodse achtergronden van de evangeliën. Ook de figuur van Jezus komt daarbij aan de orde. En wat zijn Jood-zijn betekent voor het lezen van de Bijbel.

Op donderdag 20 maart van 20.00 – 22.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62b.

Kierkegaard

In 2013 was het 200 jaar geleden dat de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) geboren werd. Wie erop lette zag veel aankondigingen van boeken, lezingen en cursussen over hem voorbij komen. Onder leiding van filosoof Bob Lanswyer en ds. Anne Marijke Spijkerboer zullen we in een 'close reading' zijn meest bekende werk 'Vrees en Beven' volgen. Op de woensdagen 19 februari, 19 maart, 16 april en 14 mei van 20.00 – 22.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62b.

Druk-druk-druk

De ruim twee jaar geleden gestarte gespreksgroep 'Druk-druk-druk' komt eens per maand bij elkaar om een gedeelte van een boek te bespreken. Niet alleen grote levensthema's komen aan de orde, maar ook twijfels en vragen rond geloven. Af en toe blijft er iemand weg of komt er iemand bij. Het is een groep in beweging, dus schroom niet om in te stappen! Leeftijd: 45 – 67 jaar. De groep wordt geleid door ds. Anne Marijke Spijkerboer. Op de donderdagen 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april en 15 mei van 20.00 – 22.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Open Cirkel

Een ontmoetings- en gespreksplatform voor mensen in de 'tussenleeftijd'. Zo ongeveer tussen de 50 en 67 jaar. Per keer een verschillend onderwerp, dus instappen is altijd mogelijk. De leiding is in handen van een voorbereidingsgroep met ondersteuning van ds. Susan Karreman. We komen bij elkaar op de tweede dinsdag van de maand. De eerste keer op dinsdag 14 januari starten we om 17.30 uur met eten en op de andere dinsdagen 11 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei begint de avond om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur in Het Kruispunt, Dr H.J. van Mooklaan 33.

Met Petrus Pasen tegemoet.

Petrus beter leren kennen door – naast de Bijbel – ook andere teksten over hem te lezen. En (op de tweede avond) door middel van schilderen vorm te geven aan de eigen gevoelens en gedachten. De materiaalkosten bedragen € 5,-. Schilderervaring is niet nodig. De groep staat onder leiding van ds. Susan Karreman en beeldend kunstenaar Joke Brouwer. Op de dinsdagen 25 februari en 25 maart van 20.00 - 22.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.

Niet-weten als levenshouding

In gesprek met uitgever en schrijver Jan Oegema over stilte, Meister Eckhart en niet-weten als levenshouding. Oegema startte in 'Trouw' de discussie over soloreligieuzen. Zijn boek 'De stille stem' over niet-weten als levenshouding kreeg veel belangstelling. Op donderdag 3 april van 20.00 – 22.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 62b.

Vastenmaaltijden

Zoals elk jaar komen we ook deze veertigdagentijd elke dinsdagavond bij elkaar voor een vastenmaaltijd. Eén van de deelnemers maakt soep en er is brood, beleg, koffie en thee. De coördinatie is in handen van pastor Ingrid van der Aart en ds. Anne Marijke Spijkerboer. Op de dinsdagen 11 en 25 maart, 1, 8 en 15 april van 17.30 – 19.00 uur in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364. Een uitzondering hierop is donderdag 20 maart. Dan koken kinderen van de rooms-katholieke parochie (van 17.30 – 19.00 uur) in de Benedictus-en Bernadettekerk, Sir Winston Churchillaan 376.

Literatuurkring

In de Nieuwe Kerk is een maandelijks literatuurkring actief onder leiding van Elly Herbschleb-Voogt. U kunt zich hiervoor op de wachtlijst laten zetten.

N.B. Wilt u zich – bij voorkeur – een week van tevoren opgeven? Bij onvoldoende belangstelling, zullen wij moeten besluiten een activiteit niet door te laten gaan. Als u zich heeft opgegeven en de activiteit gaat niet door, wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gesteld.