



Iedereen is welkom, kerkelijk of niet.

Voor informatie over en opgave voor activiteiten verwijzen wij u naar www.van-binnenuit.nl (tenzij anders aangegeven). U kunt ook bellen naar Anneke van Exel, telefoon: 397 63 85 of Rina van den Broeke, telefoon: 396 81 45. Bij geen gehoor graag inspreken. U wordt dan teruggebeld. Voor de activiteiten van ds. Michiel de Leeuw kunt u zich ook bij hem opgeven. E-mail: dsmdeleeuw@gmail.com of telefoon: 06-42 08 90 96.

Kindercatechese



Nieuwe Kerk

'Kleine mensen in de Bijbel' onder leiding van Florence Kuipers en Nel van Tol

We gaan niet alleen verhalen vertellen over kleine mensen in de Bijbel, we gaan ook op een creatieve manier met deze verhalen aan de slag. Het gaat over de kinderjaren van belangrijke Bijbelse figuren. Maar ook over 'grote' mensen die klein van stuk waren. En natuurlijk over kinderen. We beginnen na de herfstvakantie en we komen bij elkaar op de vrijdagen 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november van 16.00 tot 17.00 uur. Vanaf 15.30 uur staat de limonade klaar. Alle kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, zijn van harte welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Oude Kerk

Verrassing! Onder leiding van ds. Michiel de Leeuw

Na jarenlange catecheses in de Kerstsfeer gooien we het roer eens om! We komen in de maand november drie keer op vrijdagmiddag bij elkaar, maar nu in andere sferen! Wat het thema precies wordt, kunnen we nog niet verklappen. Een ding is zeker: het wordt leerzaam, creatief en beregezellig. Iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom. Neem vooral een vriendje of vriendinnetje mee als je dat leuk vindt!

Wanneer: op de vrijdagen 13, 20 en 27 november van 15.00 uur (inloop) tot 16.15 uur in Ontmoetingswinkel JC09.

Het gedenken van de gestorvenen

Kaarsje aansteken op zaterdag 31 oktober



Op zaterdagmiddag 31 oktober is iedereen tussen 15.00 – 17.00 uur van harte welkom in de Nieuwe Kerk. U kunt in de kerkzaal een kaarsje aansteken ter nagedachtenis van een gestorvene. De begaafde harpiste Carla Bos zorgt voor de muzikale omlijsting. U kunt rustig in de kerkzaal blijven zitten om naar haar te luisteren. Alleen een kaarsje aansteken is natuurlijk ook prima. In de hal wordt gezorgd voor koffie en thee. Daar heeft u ook de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Kinderen en jongeren zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Oefeningen in christelijke meditatie onder leiding van ds. Susan Karreman



In het komende seizoen zal de nadruk komen te liggen op het oefenen van concentratie en discipline. Deze twee blijken steeds weer het grootste struikelblok te zijn, terwijl het verlangen bij velen sterk is om hierin verder te komen. Tijdens een informatieve bijeenkomst op donderdag 24 september zal worden uitgelegd hoe we dit seizoen zullen gaan invullen. Aanvang 20.00 uur. Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor de vier meditatiegroepen. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom.

Vervolgens gaan de groepen als volgt door. De Maandagochtendgroep: iedere maandagochtend om 9.30 uur bij een van de deelnemers thuis. Meditatiegroep B op de maandagen 26 oktober en 30 november. Meditatiegroep C op donderdag 8 oktober en A op donderdag 15 oktober. Meditatiegroep A en C gezamenlijk op donderdag 19 november. Zowel de informatieve bijeenkomst als de bijeenkomsten van de groepen A, B en C vinden plaats in het Kruispunt van 20.00 tot 21.30 uur. Inlichtingen bij ds. Susan Karreman, e-mail: ls.karreman@gmail.com of telefoon: 06-46 46 23 56.

Gespreks- en ontmoetingsgroepen

De Ontmoeting



De Ontmoeting is een open ontmoetingsplaats voor mensen uit de wijk en van de kerk. U kunt er anderen leren kennen en met hen in gesprek gaan. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten. In het voorjaar hadden we bijvoorbeeld een middag over diepzeeduiken, de elf steden, een quizmiddag en een middag met spelletjes van vroeger. Ter bestrijding van de kosten vragen we per keer een kleine bijdrage. De richtprijs daarvoor is € 2,-. We komen om de week bij elkaar in de Nieuwe Kerk, van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de kerk open. De data van de bijeenkomsten kunt u vinden in het kerkblad. Voor Informatie kunt u contact opnemen met Annelies Aalders en Karla Zwijgers telefoon: 39 34 172 of Rijn en Siebrigje van Kooij telefoon: 39 44 508.

'Geloven 2.0': Gespreksgroep vanaf 16 jaar onder leiding van ds. Michiel de Leeuw



Een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder die eens bewust en kritisch over (hun) geloof willen nadenken. Wat heb je meegekregen en wat kun je daarmee? Hoe ontwikkelt zich dat? Verschillende thema's uit het christelijk geloof passeren de revue en onze ideeën en opvattingen worden scherp tegen het licht gehouden. Hoe kijk je aan tegen God, Jezus, de Bijbel, het leven en de wereld? Waar loop je tegenaan, waar heb je vragen bij, wat inspireert je, wat spreekt je aan? Aan het einde van het seizoen is er de mogelijkheid om openbare belijdenis van je geloof te doen, maar alleen als je daar aan toe bent.

Wanneer: maandelijks, van september tot mei. De data spreken we met elkaar af.

Waar: Ontmoetingswinkel JC09

Info: ds. Michiel de Leeuw, e-mail: dsmdeleeuw@gmail.com, telefoon: 06-42 08 90 96.

Oecumenische filosofiegroep onder leiding van ds. Susan Karreman en Bob Lanswyer:
'God filosofisch bekeken':



Vanaf september gaan we ons buigen over datgene dat vanuit de filosofie over God gezegd kan worden. Het zal gaan over wat religie eigenlijk is en over religieuze ervaring. Over de theodicee (de rechtvaardiging van God). Over geloof en weten. En over geloof en spiritualiteit. Voorkennis is niet nodig. Alleen een zekere nieuwsgierigheid en openheid van geest. De deelnemers ontvangen de te bestuderen stof via de mail. Aan diegenen die de tekst op papier willen hebben, wordt een kleine vergoeding voor de kopieerkosten gevraagd. De leiding is in handen van filosoof Bob Lanswyer en ds. Susan Karreman. We komen in de Nieuwe Kerk bij elkaar op de woensdagen 9 september, 7 oktober en 4 november van 10.00 tot 11.30 uur. Vanaf januari gaan we hiermee verder. Wilt u meedoen? Geeft u zich dan snel op. Het aantal deelnemers is maximaal 15.

'De Verdieping': Gespreksgroep voor 25–50-jarigen onder leiding van ds. Michiel de Leeuw

Deze groep biedt de gelegenheid om regelmatig met elkaar de diepte in te gaan, om van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen ervaringen. De gesprekken voeren we op een afwisselende manier: aan de hand van een hoofdstuk uit een boek, een actueel artikel, een prikkelend Bijbelverhaal, een gedicht of een preek. Onze eigen vragen en gedachten, ideeën en meningen komen dan vanzelf ter sprake. Ook kun je zelf een gespreksonderwerp aandragen. We komen een keer per maand op woensdag bij elkaar in de Nieuwe Kerk van 20.30 – 22.00 uur. De data worden in overleg vastgesteld. Iedereen, binnen deze leeftijdscategorie, die aan wil schuiven, is van harte welkom. Het geeft niet als je eens een keer mist.

'Groeien in geloof': Gespreksgroep over geloofsopvoeding onder leiding van ds. Michiel de Leeuw



Een gespreksgroep over geloofsopvoeding, bedoeld voor ouders van jonge kinderen. We gaan met elkaar het gesprek aan over vragen als:
Hoe geef je geloof een plek in de opvoeding van je kinderen?
Hoe kun je geloof overdragen?
Wat heb je in dat opzicht zelf meegekregen en wat wil je doorgeven?
Bijbelverhalen vertellen, samen bidden, rituelen vormgeven, de christelijke feesten vieren door het jaar heen. Alle relevante thema's komen een keer voorbij.
Frequentie, data en tijdstip van de bijeenkomsten zullen in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook hebben we een einde-seizoensuitje samen met de kids!

Info: ds. Michiel de Leeuw, e-mail: dsmdeleeuw@gmail.com, tel.: 06-42 08 90 96

'45 67'



Binnen '45 67' organiseren wij een aantal activiteiten. Inderdaad voor de leeftijd tussen 45 en 67 jaar, maar deze leeftijdsgrens is rekbaar. De activiteiten hebben tot doel om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en elkaar te spreken over onderwerpen die ertoe doen. We organiseren het komende jaar twee activiteiten: Samen Eten met Café en Kerk aan Huis. Het Samen Eten met Café wordt gehouden in de Nieuwe Kerk en begint om 19.00 uur. De inloop voor het café is om 21.00 uur. De Kerk aan Huis avonden worden bij iemand thuis gehouden. Locatie en thema maken we via het kerkblad en de website van 'Van Binnen Uit' of de website van de Protestantse Gemeente Rijswijk bekend. De avonden worden gepland en voorbereid door een aantal enthousiaste gemeenteleden en zij worden ondersteund door ds. Susan Karreman. Samen Eten en Café wordt georganiseerd op de vrijdagen 11 september en 13 november en Kerk aan Huis op woensdag 28 oktober. Voor vragen of opgave: proj.4567@gmail.com o.v.v. de activiteit.

Open Cirkel' voor mensen tussen (ongeveer) 45 en 67 jaar

Een oecumenische ontmoetingsgroep van protestanten en rooms-katholieken die iedere tweede dinsdag van de maand bijeenkomt. We bespreken het boek 'Ik geloof het wel' waarin Hein Stufkens vanuit zijn rooms-katholieke en Annemiek Schrijver vanuit haar protestantse achtergrond de belangrijke items van het geloof bespreken. Ieder hoofdstuk staat op zichzelf, instromen is dus altijd mogelijk. We komen bij elkaar in Het Kruispunt op de tweede dinsdag van de maand, 8 september, 13 oktober en 10 november van 20.00 tot 21.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

'Druk-druk-druk'

De groep 'Druk-druk-druk' komt vanaf januari 2016 weer bijeen. Meer informatie wordt opgenomen in de folder met activiteiten voor het voorjaar van 2016

Adressen locaties:

Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33
Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364
Ontmoetingswinkel JC09, Kerklaan 3
Oude Kerk, Herenstraat 62b